

geven werd ten bewijze, dat de societeit nooit meer heropend mocht worden, werd het betoog krachtiger. De municipaliteit verantwoordde zich over het verwijt, dat zij de remotie der Oranjegezinde ambtenaren niet dadelijk ter hand genomen had door er op te wijzen, dat er zich meer dan 400 patriotten als gegadigden naar een ambt aangemeld hadden en dat het zoo moeielijk was uit zulk een getal een keuze te doen. In dit stuk werd onder meer verklaard, dat van een republikeinsch bewind de deugd de springveder zijn moest.

Nauwelijks was dit betoog naar Den Haag geadresseerd, of de provisioneele representanten zonden weer een stuk van de burgers Van der Hoeven, Ouwkerk en De Haes. Ditmaal was het een verslag van de oorzaken der beweging en van de gebeurtenissen zelve in de maand November te Rotterdam. In dit verslag komt nog een en ander voor, wat nieuw licht kan werpen op het gebeurde op 14 November in het huis aan de Heerenstraat. De volksvrienden waren al lang gewaarschuwd, dat daar „gedecideerde Oranje cabalisten” bezig waren. Deze hadden eerst in de Breestraat vergaderd, maar hadden later de meubelen overgebracht naar het leegstaande huis in de Heerenstraat. Daarheen hadden zij ook een kinnetje bier laten brengen, twee der volksvrienden waarschuwden nu den baljuw, die zich met hen naar dit huis begaf. Er werd bij die gelegenheid echter niets en niemand meer gevonden. De volksvrienden bleven echter ondanks den negatieven uitslag dezer inspectie het huis bewaken. Hun spionnen zagen, dat op 14 November een aantal klanten in dat huis vergaderden. Zij zonden dadelijk bericht aan hun societeit, vanwaar aanstonds twee leden op het comité van waakzaamheid afgezonden werden. De leden van dat comité waren echter nergens te vinden, zoodat zij den baljuw gingen halen. Deze was echter reeds gewaarschuwd en al op weg naar de Heerenstraat. De volksvrienden waren in grooten getale naar de „Oranjeknip” gegaan, waar de baljuw met zijn dienaars ook aangekomen was. Bij hem vonden zij 30 Oranjeklanten, de overigen hadden over de daken de vlucht genomen. De baljuw liet de namen dier 30 personen opteekenen en nam een lezenaar met eenige kaartjes en een cachet, dat een boompje met een rustend leeuwje voorstelde,