

naar de Oranjezaal in de Crispijnlaan. De Haas kon verder niets meer mededeelen, daar hij toen naar huis was gegaan.

De vrouw van Sager had verklaard, dat zij om twee uur in den nacht door geweldig schellen aan de deur gewekt geworden was. Zij was toen dadelijk naar beneden gegaan en vond daar, dat de justitie juist de deur liet openbreken om bij haar huiszoeking te doen. Toen de schout gezien had, dat zij nagenoeg naakt was, had hij gezegd: „Wacht zoo lang, het mensch is naakt.” Zij had daarop de meid haar rok laten brengen, waarop de huiszoeking zonder eenig resultaat gedaan was. Er werd geen spoor van haar man gevonden. Toen de schout de opengebroken deur weer in orde wilde laten brengen, had zij dit geweigerd.

Burger Rietbergen had getuigd, dat hij majoor Lans Dinsdagavond om half acht in de societeit der volksvrienden bevel had hooren geven Gerrit Bastiaanse en Jan Moulin aan te houden.

Jan de Quack Jansz. had verklaard, dat secretaris Boogaard van de societeit „de volksvrienden” op Dinsdag 17 November nog te vergeefs getracht had onderhandelingen vóór de sluiting door het bestuur der societeit te doen openen.

De vrouw van Hendrik Croon, kastelein der societeit, had geweigerd aan het bevel om het gebouw te verlaten te voldoen. Zij had volgens haar verklaring gezegd: „Dat verdoem ik, het is mijn huis en niemand kan mij dwingen er uit te gaan, gij kunt doen al wat gij wilt. Ik ben een burgerskind en laat mij zoo niet behandelen.” Het gevolg van hare krachtige oppositie was, dat zij met haren man in het huis blijven mocht. Zij had zich ook verzet tegen het medenemen van den lezenaar. Haar man gaf eerst later, na op het stadhuis ontboden te zijn, verlof den lezenaar mede te nemen. De vrouw had later moeten beloven geen leden der societeit meer te zullen toelaten, waarbij burger Lans een Latijnsch woord gesproken had, dat zij verklaarde niet begrepen te hebben.

Gerrit Bastiaanse had verklaard, dat burger Lans hem op zijn protest tegen het medenemen van den lezenaar onder scheldwoorden gezegd had, „dat zulks hem niet aanging en dat hij er geen boodschap mede had.” Bastiaanse had