

WelEdele Gestrenge Heer,

Met een diep getroffen hart zend ik UWelEdele Gest. ingeslote brief, de laatste welke den brave werkzaame kundige heer Smeer mijne hooggeachte en waardige compagnon geschreven heeft. Eenige ogenblikken na het voleindige zijner brief werd ZEd. op het kantoor plotsling van eene hevige zenuwberoerte overvallen die zodanig zedert heden nacht is toegenomen, dat alle hoop op herstel verdwenen is. Waarschijnlijk zal den waardige man zijne werkzame loopbaan reeds geeindigt hebben, als UWelEdele Gestr. deze zult ontvangen. Ik neem deze droevige gelegenheid waar om mij en mijn huis in UWelEdele Gestr. hooge protectie aan te bevelen. Mogt ik in eene kleine mate deelen in de vriendschap en welwillendheid, welke mijne onwaarderbare compagnon zo ruim mogt te beurt vallen, zoude ik mij gelukkig achten. Ik verzoek UWelEdele Gestr. de gevoelens van hoogachting aan te nemen, waarmede ik de eer heb mij te noemen

UWelEdele Gestr. onderd. dienaar
J. H. van Dam
van t huis Kuyper, Van Dam & Smeer.

Brief van Smeer aan Quarles van Ufford 3 Oct. 1830.

HoogEdele Gestrenge Heer Veel Geachte Vriend!

Ik bedank U.H.E.Gestr. voor de mededeeling van gisteren (houdende mededeeling van de benoeming eener Staatscommissie), welke ik nog een uur vroeger had dan de buitengewone Staatscourant. Gelijk altijd houde ik mij overtuigd, dat onzen eerbiedwaardigen en geliefden Koning de beste en de edelste bedoelingen heeft en ik ga voort, om zoo veel ik in mijnen kring vermag de menschen tot kalmte, bedaardheid en vertrouwen op de Regeering aan te moedigen; tot hiertoe hebben mijne pogingen, vereenigd met die van anderen, het beste gevolg gehad, doch men doet al meer en meer vragen, welke ik met die algemeene andwoorden niet kan bevredigen: men zegt: het kan nu niet meer ontkend worden, dat geheel België in massa in opstand is, dat de ontrouw der Belgische troepen verscheiden vestingen in hunne handen heeft gebragt, waaronder zelfs één der voor-