

de omstandigheden niet alzoo veranderen, dat men hoop voeden kan op eenige schikking, dan wordt dit murmureeren en gemor, dat men niet weten kan waar het eindigd.

Ik kon er nog veele vragen bij doen, die ik niet gehoord heb, maar die bij mijzelfs opkomen, bij voorbeeld: zijn er dan zulke overwigtige omstandigheden, dat de Koning de vernedering moet ondergaan om als het ware met menschen te handelen, wier verklaarde mening de onafhankelijkheid van België is en welke, doorzult met franschgezinde denkbeelden, misschien nog erger bedoelingen hebben; dan ik weerhoude mijne pen; ik gevoelde de behoefte om het een en ander U.H.E.Gestr. mede te deelen, want ook ik ben somwijlen angstig voor de toekomst.

Ontvang de verzekering der hoogachting en vriendschap, met welke ik de eer heb te zijn

HoogEdele Gestrenge Heer Veel Geachte Vriend!

U.H.E. Gestr. Zeer Dv. Dienaar en Vriend
F. Smeer.

Rott. 3 Oct. 1830.

Brief van Smeer aan Quarles van Ufford 12 Oct. 1830.

WelEdele Gestrenge Heer Veel Geachte Vriend!

Gisteren avond heb ik eene ongezochte gelegenheid gehad om met zeven knappe bedaarde en weldenkende mannen eenige uren over onzen toestand te spreken; allen vrienden van Vaderland en Koning, die hunne kinderen en kinds-kinderen willig overgeven, en, onder de voornaamste behooren om de wapening aan te moedigen; allen beklagden regt hartelijk onzen geliefden Koning wegens den hoogst moeilijken toestand in welke Hoogstdezelve zich bevind; allen oordeelden, dat België voor ons en om met ons vereenigd te blijven verlooren moest geacht worden; het was, zeide men, ontegenzeggelijk en uit duizenden proeven blijkbaar, dat 's Konings goedheid en welwillendheid nergens anders toe gestrekt had dan om telkens meer te vragen. Indien men in de fabrieksteden of handelplaatsen nog menschen vond, welke tevrede waren dat ze bij ons behoorden, was dit eeniglijk om des belangs wil, maar het gros van t volk