

## TWEE BRIEVEN UIT DEN TIENDAAG- SCHEN VELDTOCHT

**A**CHTERSTAANDE brieven zijn geschreven door twee Rotterdamsche mannen, die den Tiendaagschen veldtocht hebben meegemaakt. Ze zijn gericht aan hun moeder Gerardina Margaretha Hartingh, die destijds als weduwe verblijf hield op haar buiten te Sassenheim. Enkele levensbijzonderheden over de schrijvers laat ik hier volgen. Overigens hebben de brieven geen toelichting noodig. Ze spreken voor zichzelf en ofschoon zij geen noemenswaardig nieuws brengen, geven zij toch een levendigen indruk van de lotgevallen en de stemming der manschappen in de laatste dagen van den helaas onvermijdelijk gebleken veldtocht.

De beide brieven zijn het eigendom van den heer A. R. Verbrugge alhier, die mij met groote welwillendheid toestond om ze bij het centenaire van 1830 in het Jaarboekje op te nemen.

De schrijver van den eersten brief is Lodewijk Nicolaas Ernst Verbrugge, geboren 28 October 1799 te Rotterdam als zoon van Willem Verbrugge en diens tweede vrouw Gerardina Margaretha Hartingh. Hij was rijksontvanger te Vianen en werd begiftigd met het Metalen Kruis. Hij overleed te Renkum 12 Maart 1880.

Zijn vader Willem Verbrugge, burgemeester en secretaris van Hillegersberg, Bergschenhoek en Rotteban, was 16 Dec. 1825 te Rotterdam overleden. Na diens dood verhuisde de weduwe naar Sassenheim.

De schrijver van den tweeden brief is Cornelis Gerardus Verbrugge, geboren 16 October 1800 te Rotterdam als tweede zoon uit bovengenoemd huwelijk. Hij was ontvanger bij de stedelijke belastingen, kapitein der schutterij, werd eveneens begiftigd met het Metalen Kruis en stierf te Rotterdam 10 Augustus 1847.

Een derde zoon Marinus Verbrugge, geboren 4 Mei 1802 te Rotterdam, nam eveneens aan den veldtocht deel. Hij was tot 1830 advocaat te Brussel, in 1833 rechter te Goes en van 1838 tot 1850 advocaat-generaal, daarna tot 1875 procureur-