

maar als wij even over de weg in de akkers en bossen zaagen, dan was het te denken, dat wij slegts een stipje van de doode gezien hadden, want dat volk houd veel van agter de boomen te zitten. Wij marcheerde dan tot op driekwart uur van de stad en voor een groot bosch leegerde wij ons, twee nachten brachten wij daar door, de prins van Sacse W. had ons niet noodig; hij vervolgde Daine zoo geducht, dat toen die te Hasselt was ingekomen, hij den andere poort naar Tongere uitging; de prins v. S. W. in de stad komende werd door de burgemeester verzekerd, dat zij de weg naar Tongere opgegaan waren en geen belg meer in de stad was die de wapens tegens ons droeg, daarop zag men (door) een keiker en bemerkte dat de boel van Daine geducht in de war was; de prins trok daarop met eenige kurassiers en ik meen ook een batterij naar buiten en joeg de boel met zoo een groot verlies op de vlugt, dat onze generaal zeide dat de geheele weg bezaaid met goed was, zoodat men het in geen dertig karre zoude kunnen oplaaden, al wat van hun werd weg gegooid en de brigade alzoo van de generaal Deine ten eenenmale vernield was, waarop wij dan ook orde kreegen om weer op hier terug te marcheeren; dan ik vergeet U nog te zeggen dat in het bos, waar wij vóór lagen, een hoop dooje wel van een vijftigtal met wapens en al op elkaar gevonden werd; ook lag een adjudant van de belgen bij een schutter op de plaats doot, beide wel zeven steeken elkaar toegebracht hebbende (naar men vermoed); nog vond men drie marketensters van de noord H(ollandsche) schutterij naakt en onthalt, dus mishandeld en vermoord. Op hier terugkomende kreegen wij de orde om des anderen daags naar Leuve te marcheeren, dan men vermoede veel tegenstand te zullen ontmoeten en nauwelijks waren wij dan ook deze stad uit of onze jagers en tirailjeur kwaamen eenige op het lijf en zes maakte wij gevangen waaronder zoo hij zeide een grootmajoor, deze hadde alle kiele, dus vollontairs; tot op een uur van de stad hielden wij halt en buiten een dorpje bivacceerden wij dien nacht, om op hetzelfde oogenblik den volgenden dag met onze drie brigades dus ongeveer acht en dertig duizend man de stad aan te doen; den volgende dag rukte wij dus op en geen kwart uur ver werden wij al door de voorposten van hun