

onder het tirailjeursvuur begroet, dat duchtig door ons beantwoord werd; eindelijk brande onze stukjes met blikke busse op de bossen los en zie daar liepen die laffe soldaaten alle op de vlugt en denkende, dat onze cavallerie op hun los kwam, maakte zij op een groote uitgestrektheid drie carees; dan het was ons geschut, die daarop drie schoten met de blikke bussen erin deed en daarna door de lanciers werden gevolgd, die daaronder zoo een slagting eronder bragten dat alles uiteen was en wij voor de stad kwaamen met honderd en drie gevangenen waaronder vier officiers; het grootste getal was geblesseerd; bij die affaire werd mijn tweede luitenant (belg), waaronder ik te Antwerpen stond, gekwest en kort daarna overleed (hij); voor de stad komende trokken onze tirailjeurs-jagers van Van Dam op en gevolgd door afdeelingen schutterij etc. etc. Lanciers en dragonders alles had de stad omsingeld; de prins van Oranje aan het hoofd moedigde het volk aan en eene charge van de stad bragt te weeg, dat s prinsen paard drie beenen werd afgeschooten, waarop hij vlug naar agter ging, haalde een ander paard en zijde: 't is Willem niet maar het is slegts zijn paard, ik leef nog; op dat oogenblik kreeg de kolonel Galjere een schot die hem zijn been benam boven de knie en zijn zoon de voet, zijn zoon zegt men is reeds overleeden en hij gaat denkelyk ook heen; na die canonnade die eenige tijd aanhield leegerde wij ons alle op de bergen en bleeven daar twee nachten, onze troepen rukte, zoo ik vernam, bij capitulatie in de stad en daar de ingezetenen de prins v. O. verzogte om alle de troepen uit hoofde van de groote armoede, die reeds de belgen hun hadde toegebracht, niet binnen de stad te laten rukken, zoo rukte wij op na eerst te hebben vernomen, dat omtrent vijftig duizend franse, waarvan er reeds op een dorpje in de nabijheid gelijk met onze troepen hadde wezen fourageeren, in aantocht waren en met oogmerk kwamen om de vrede te bewerken en wij gerust het als vrede mogten beschouwen; den arme(e) van de belgen, die drie daagen te vooren twee en veertig duizend man sterk was, is zoo men verneemt op dit ogenblik slegts zeven duizend man in getal; alles is naar huis gelooopen wat maar een tuiskomen heeft. Wij zijn hier gistermiddag aangekomen