

gaan, doch zijn zonder eenig schot te doen voor Leuven gekomen alzo de artillerie de boel schoon poetste, voor Leuven hebben wij stand gehouden en hebben een half uur het kanonvuur moeten verduren; de schutterijen zoowel de Geldersche die met ons was als de onze hebben zich koelbloedig gedragen en hebben stand gehouden niettegenstaande de menigte kogels die men ons toewierp, gelukkig is het dat er geen mensch geraakt is hoewel de kogels tusschen ons volk vielen. Ik was niets bevreesd en kon tot mijn verwondering alle dooden en gekwesten aanschouwen, alhier ben ik zelf in het hospitaal geweest.

Ik groet alle die mij dierbaar zijn en hoop ulieden spoedig in gezondheid te ontmoeten.

Uw liefhebbende zoon

Gerrit V.

(Op den rug staat) WelEd. Geb. Vrouwe Mevrouw de wede. Verbrugge te Sassenheim bij Leiden.

(Met rood stempel van de VELDPOST 15 AUG. 3).¹⁾

1) Van een anderen Rotterdamschen vrijwilliger, Pieter Jacobi, bezit het Archief een dagboek over den Veldtocht. Bibl. v. Hs. 946.