

zijn positie en die van zijn ambtsbroeders was, blijkt uit den hierachter afgedrukten brief van 1652. In 1655 kwam daar nog een ernstige ziekte bij, maar hij bleef op zijn post, in weerwil van de geringe medewerking, die hem van het opperbestuur in Batavia ten deel viel. Op het gevaar, dat Formosa van de zijde der Chineezzen bedreigde, werd zoowel door hem als door den gouverneur Frederik Coyett herhaaldelijk gewezen, doch Gouverneur-Generaal en Raden van Indië sloegen deze waarschuwingen in den wind.

Toen de Chineesche zeeroover Coxinga in 1661 met een groote macht op Formosa landde, viel hem weldra het fort Provintia in handen en nam hij Hambrouck met tal van andere Hollanders gevangen. Met een lotgenoot, Ossewayer, werd deze naar het kasteel Zeelandia gezonden om den bevelhebber een brief van Coxinga over te brengen, waarin op gunstige voorwaarden overgave van het kasteel geëischt werd. De beide afgevaardigden spoorden echter den bevelhebber tot volhouden aan en keerden, niettegenstaande het gevaar dat hen dreigde, naar Coxinga terug, die hen na eenigen tijd ter dood liet brengen. Den 21en October 1661 kwamen twee inlanders in het kasteel Zeelandia berichten, dat Ds. Hambrouck te Sincan was onthoofd en een dochter van hem in Coxinga's harem was opgenomen.

Zoo was het droevig einde van dezen heldhaftigen Rotterdammer, voor wien thans in onze St. Laurenskerk een gedenkteeken is geplaatst. Het initiatief daartoe ging uit van een belangstellend stadgenoot, die ook de kosten voor zijne rekening nam, het gedenkteeken zelf werd uitgevoerd door den beeldhouwer L. Bolle; het is bij dit opstel gereproduceerd.

Bijlage I.

Stipendium voor Antonius Hambrouck.

„Waarnaar op 't verzoek van Cornelis Teunisz. Hambroek denzelven vergunt is, de vacante plaatse in collegio theologico tot Leyden in plaatse van Jacobo Scherpeselano, ende dat voor zijn zoon Anthonis die getuigt werd dat tegen October eerstkomende bequaem zal zijn om ad academiam te gaan, als wanneer de gewoonlijke subsidie tot zijnen