

uit het auditorium van dien Zondagavond vier mannen <sup>1)</sup> te bewegen, den 30sten Januari 1692 voor den openbaren notaris Zeger van der Bruggen te compareeren, om door dezen officieel te laten vastleggen, wat zij „in substantie” hadden gehoord en gezien, hetgeen door hen 's-daags na de vergadering reeds op schrift was gesteld.

Deze attestatie werd, met een voor- en naschrift van iemand die zich Philathetes, liefhebber der Waarheid, noemde voorzien, door den druk verspreid onder den titel „Een kort en oprecht vertoogh aen alle liefhebbers der Catholieke Waerheyd, rakende de bijzonderste saken voorgevallen op den 16 December 1691 in het nieuwlingsh opgerechte Collegie tot Rotterdam onder de bestieringhe van den Eerw. Heer Gerard Sluyter, Cappellaen aldaer, met eenige korte aenmerkingen op yder besonder stuk van het verhandelde”. Dit geschrift lokte natuurlijk een verweer uit. Iemand die zich I. B. P. noemde <sup>2)</sup> nam het voor Sluyter op, liet van zijn kant dertien getuigen <sup>3)</sup> komen en den 16den April een attestatie opmaken voor notaris Govert van Gesel en gaf deze op zijn beurt, ook voorzien van een voorrede en een besluit en bovendien van een zendbrief door den kapelaan zelf aan hem gericht, in druk uit als „Eerste Bericht rakende hetgene voorgevallen is op den 16 December A. 1691 in de Avondonderregting, onder de bestiering van de Heer Gerardus Sluyter, gestelt tegen seker lasterschrift voerende den verkeerden tytel van Oprecht Vertoogh”, een opschrift, dat er al op wijst, dat de schrijver er vast op rekende, dat zijn

1) Het waren Willem van Moll, Dirk Verburgh, Hendrik Halet en Simon de Rijke. De eerste was blijkens het tweede pamflet van Philathetes president geweest van het eerste College der Disputanten.

2) Philathetes vermoedt dat het Carolus de Bondt, pastoor te Vlaardingen, is. Het is heel goed mogelijk, want Sluyter zegt in een van zijn brieven aan Petrus Codde: „De Heer Carolus de Bondt en de Hr. Advocaat Roos zijn mij twee getrouwe raadsheeren geweest en gisteren heeft tot mijn blijdschap mijn Heer Kristiaen van Erkel zijn hulp mij aangeboden” (Johannes Roos en Joan Christiaen van Erckel waren beiden pastoors te Delft).

3) Het waren: Gerrit Gerritse Woutermans, Laurens en Hendrik Wit-en-root, Joris Marie, Mathijs van Loon, Jacobus Gylkans, Joannes Opdenberght, Jacob Jacobse, Jan Fibres, Joannes van Hal, Hermannus Legerband, Pieter de Roy en Pieter Hep.