

De verklaringen van de dertien getuigen komen hierop neer:

In de eerste plaats had de kapelaan gezegd, dat Augustinus aan den tekst van I. Timotheus 2 : 4 verschillende verklaringen heeft gegeven en de geloovigen heeft vermaand deze zoo uit te leggen, dat die uitlegging niet strijdig was met de waarheid, neergelegd in de Psalmen 115 : 3 en 135 : 6, : God heeft gedaan al hetgeen Hij gewild heeft.

Vervolgens, dat Thomas van Aquino verklaard heeft, dat het noodzakelijk is, dat de wil Gods altijd volbracht wordt en dat hij aan het woord van den Apostel drieërlei uitleg heeft gegeven, welke de kapelaan dien avond uit zijn manuscript voorgelezen heeft.

Daarna was hij overgegaan tot de verdediging van de Roomsche Kerk tegen de beschuldigingen van niet-Katholieken, als zou zij op het stuk van de Genade de leer van Augustinus verlaten hebben, en had gezegd, dat deze leer door de Pausen erkend en nog steeds door de kerk voor waar gehouden werd; doch geenszins had hij gesproken van de kracht der Genade. En ten slotte had hij naar aanleiding van II Cor. 5 : 15 geleerd, op welke wijze Katholieken zich kunnen verdedigen tegen andersdenkenden „wegens de leering van de vruchten des doods Christi”, en aangetoond, dat Christus niet alleen voor de zaligheid der uitverkorenen is gestorven, maar ook voor de rechtvaardigheid van die rechtvaardigen, die niet zijn onder de uitverkorenen, ook voor hen, wien Zijn Genade in mindere mate ten deel is gevallen, en ten slotte voor alle menschen op de wijze als de Roomsche catechismus zegt naar aanleiding van deze woorden van Christus: Dit is de kelk van Mijn bloed dat voor Ulieden en voor velen zal uitgestort worden tot vergiffenis der zonden, waarbij hij de desbetreffende passage uit de Catechismus had voorgelezen.

En dat hij eindelijk, op een vraag van een der leerlingen over een woord van Clemens van Alexandrië geantwoord had, dat men dat kon uitleggen als dat van I. Timotheus iemand quam, dwelke leerde. . . dat Christus niet voor alle menschen gestorven is, al ist dat sij het uytleggen door de ghenogsaemheid van de prijs, des bloets Christi. . . men hetselve niet moete geloove”.