

Van zijn hulpvaardigheid en toewijding maakte hij zelf niet veel ophef. Hij was van het geslacht van dokters, voor wie een zwoegend bestaan nog een vanzelfsprekende noodzakelijkheid van het beroep was. Heel nuchter verklaarde hij ook steeds dat van hem niet gezegd kon worden, dat hij uit roeping dokter was geworden. Gaarne vertelde hij dan, hoe dit in werkelijkheid gegaan was. Nadat hij de lagere school had verlaten, besloot zijn familie, dat Henk maar dokter moest worden. Een oom deelde hem dus mee, dat hij voor dokter mocht gaan leeren en naar hij zich nog goed herinnerde antwoordde hij toen, dat hij zulks wel goed vond als hij dan maar nu een ijzeren hoepel kreeg.

Maar al moge dan ook geen romantische jongensroeping hem bezield hebben, toen hij eenmaal het vak uitoefende, gevoelde hij het zeer zeker als zijn roeping en plicht om zijn patiënten de beste hulp te geven, waartoe hij in staat was.

Hij ving zijn praktische loopbaan aan als assistent-geneesheer in het gemeente-ziekenhuis aan den Coolsingel, de bewonderenswaardige schepping van Molenwater, in dien tijd wijd en zijd als een modelziekenhuis bekend. Daar vond hij toen Rienderhof, die Molenwater als geneesheer-directeur was opgevolgd. Aan dezen leertijd kon Klinkert nog in zijn laatste levensjaren met vreugde en dankbaarheid terugdenken, hoe hard hij daar gewerkt had op de ziekenzalen en hoe hij daar lijkopeningen had kunnen verrichten om de tijdens het leven gestelde diagnoses aan de bevindingen na den dood te toetsen en zoo steun voor zijn jonge kennis te zoeken bij de toenmaals in opkomst zijnde pathologische anatomie.

De manier van werken en de onderzoekingslust, in het ziekenhuis verkregen, verlieten hem niet, toen hij zich in de stad ging vestigen. Ook in de huispraktijk bleef hij er op uit de vorderingen der wetenschap niet alleen in de literatuur te volgen, maar ook zelf in praktijk te brengen voor zoover hij meende, dat dit zijn patiënten tot nut en voordeel zijn kon. Zoo was hij een der eersten in ons land, die Kussmaul navolgde in het gebruik van de maagpomp en het onderzoek van den maaginhoud. Met groote geestdrift ontving hij evenzoo de ontdekking van den bacil der tuberculose door Koch.