

hemelsche voorlichting en hemelsche hulpmiddelen zijn studiën voort te zetten.

Voor waardeering was hij in geenen deele ongevoelig, in ruime mate viel hem deze ten deel. Hij verstond de kunst gemakkelijk om te gaan met menschen uit allerlei kring en overal was hij zijn gezelschap in hooge mate waard als een geestig man vol levensherinneringen en van groote belesenheid in de beste oude en moderne literatuur. Aan den feestdisch was hij niet minder als redenaar dan als tafelbuur gezocht.

Hij had het groote geluk tot zijn dood toe in het ongestoord bezit te blijven van al zijn vermogens en omringd door de teedere zorg zijner kinderen was zijn sterven een vredig scheiden uit een volbracht leven.

Gevoelens van groote dankbaarheid liet hij na niet alleen bij zijn naaste familie, maar bij een breede schaar van oud-patiënten en bij ieder, die met zijn bijzondere persoonlijkheid in nauwere aanraking gekomen was.

Maar wanneer van al deze getuigen geen meer in leven zijn zal en de herinnering aan hem onder het dan levend geslacht zal zijn vervaagd, dan zal toch tot in verre toekomst voor ieder, die omtrent het medisch leven in het Rotterdam van het begin der twintigste eeuw iets zal willen navorschen, de naam van dr. H. Klinkert weer helder opblinken en door hem met eere herdacht worden.

*Merentem laudare justitia est.*