

kruisen van de Orden van Oranje-Nassau en van den Nederlandschen Leeuw. Gerust kan men achter deze opsomming zetten: Enz. enz. Bovendien gebiedt het mij de mij ter beschikking gestelde plaatsruimte, die ik dankbaar benut heb om eer te bewijzen aan de nagedachtenis van dezen man, die voor zijn dierbaar Rotterdam zooveel goeds heeft helpen tot stand brengen.

Hij ruste in vrede!

Kerstdag 1930.