

Nadat hij zijn erfgenamen – slechts dochters ²⁶⁾ – eerst vermaand heeft om te ‘volghen sonder murmuratie alles wat ick hier inne gevonden hebbe te ordonneren’, komen er bepalingen waaronder enkele met betrekking op het Hofje. De weduwen van zijn Hofje zullen elk 6 gulden ontvangen. De erfgenamen wordt op het hart gedrukt goed voor de stichting te zorgen. ‘Ende zullen mijn kinderen schuldich zijn, dat ick haer belaste mits deselve huyskens te laten terstont nae mijn overlijden twee hondert gulden erfflijck wel geepotiquert, de hondert gulden tot de turff – ende dandere hondert gulden ter reparatie van deselve huyskens’. Door dit in het testament op te nemen konden de erfgenamen de bepalingen in de stichtingsakte niet meer ontwijken.

Ook spreekt Van der Veeken hier nog van de mogelijkheid dat het stadsbestuur zich met de fundatie kan gaan bemoeien. Dit moet ten allen tijde vermeden worden, desnoods moet men dan de fundatie maar verkopen, ‘want en beghere niet dat de Heren van de steede yets daerinne sullen hebben te spreken ofte segghen’.

Met de opbrengst van de verkoop moet men dan een Hofje in Mechelen stichten. De gedachte, dat de magistraten zich met zijn Hofje zouden inlaten is niet vreemd. In deze tijd komt herhaaldelijk bemoeiing voor van de overheid met de financiële- of bestuurlijke zaken van de liefdadige instellingen.

Soms werden er aan stichtingen verplichtingen opgelegd, waar zij maar nauwelijks aan konden voldoen, zodat de oorspronkelijke opzet in gevaar kwam. Het bestuur van het Rotterdamse oude-mannenhuis kreeg bv. in 1602 de taak om te zorgen voor de doodkisten voor de onvermogene doden ²⁷⁾.

Het testament besluit met een overzicht van de legaten en hier vindt men het bedrag, dat hij vastzette voor het Hofje: 3200 gulden. Hij berekende de rente ‘den penning zestien’, wat neerkomt op $6\frac{1}{4}\%$ of f 200,— per jaar.

We zullen in het volgende zien hoe dit kapitaal deze rente niet meer opbrengt, waardoor de fundatie in behoeftige omstandigheden raakt.

Van Liefdadigheid tot Lijfrente.

Niet ten onrechte noemt men de 17de eeuw de Gouden Eeuw. Is het voor de erven Van der Veeken geen goede tijd geweest of