

trokken en de kopgevels van hout waren. Een van de langswanden was reeds geheel vernield bij de aanleg van een nieuwe straat; de tweede kon nog grotendeels vastgelegd worden. Het hier gebruikte sloopmateriaal is mogelijk afkomstig van de oorspronkelijke commanderij aan de Hofdijk.

De landerijen, waarop de commanderij stond, bestaan uit drie afzonderlijke oost-west gerichte percelen. Het zuidelijkste is oorspronkelijk eigendom van de abdij van Egmond en is reeds in 1220 door deze in leen uitgegeven. In het midden van de 13de eeuw was leenman Jan van Maselant, die op 5 mei 1295 opgevolgd werd door zijn zoon Jonys Taerse ¹⁾. In 1554 was het nog in particulier bezit, maar op 1 juni 1564 werd het door de commandeur in leen gehouden, die het er op staande huis bestemde tot woning van de pastoor ²⁾.

Het Egmondse bezit was acht morgen groot, het oostelijke deel van dit weer, dat zich uitstreckte tot aan de Vlaardingsevaart, groot 22 morgen, heette het Vroon en was grafelijk bezit, dat op 14 december 1328 aan de heer van Voorne in leen werd gegeven ³⁾. Het werd op 18 maart 1421 door Johan van Beieren als heer van Voorne ten vrij eigen verkocht aan Boudijn van Zweten ⁴⁾. De commanderij strekte zich dan ook niet over dit zuidelijkste perceel uit op de kaart van Potter; de beide noordelijkste werden gescheiden door een sloot, welks voortzetting het verdwenen grachtje aan de zuidzijde van het oudste gebouw vormde. De aankomsttitel van het middelste perceel is waarschijnlijk een charter van 18 mei 1303 waarbij de graaf aan Jan den Roeden, poorter te Haarlem een stuk land ten vrij eigen gaf, gelegen in het Berchland, vroeger in leen gehouden door Willem van Sveeten, gelegen ten noorden van een woning, genaamd Maeslant ⁵⁾.

Met deze laatste zal de acht morgen land bedoeld zijn, door Jan van Maselant in leen gehouden van de abt van Egmond. Het grafelijk leen bleek reeds in 1282 in leen gehouden te worden door Jan Hugo Rodenzoon (Johannes filius Hugonis Rufi) en drie morgen groot te zijn en in zijn woning te liggen ⁶⁾.

Op 27 maart 1321 kocht de Orde nogmaals zes morgen land aan ten oosten van de kerk, dat gemeen lag met de kinderen van Gerard Bonen en met Witghen Bonen, tussen de Gaweg en de Middelwatering ⁷⁾. Het totaal van de twee percelen tussen de weg en de watering bedroeg zonder het terrein van de commanderij