

's middags twee uur. Anderhalf uur later arriveerde er een ijlbode van de minister van Justitie met het bevel Moore in verzekerde bewaring te houden. Dit bevel kwam echter net te laat, omdat Moore onmiddellijk na zijn invrijheidstelling uit Rotterdam was vertrokken. Men vermoedde, dat hij naar Amsterdam was gegaan, maar daar was hij niet te vinden. Zodoende was het enige, wat men kon doen, zijn papieren te verzegelen en naar het ministerie op te zenden.

Dat Moore zich niet gauw van de wijs liet brengen, kan men afleiden uit een request, dat hij begin november door zijn advocaat liet indienen en waarin hij de minister om teruggave verzocht van de op zijn kantoor te Rotterdam in beslag genomen papieren. Dat Moore evenmin de gevoelloze boosdoener was, zoals we die uit de romans van Daphne du Maurier kennen, blijkt uit een onge-dateerd schrijven van hem, geadresseerd aan mrs. R. B. Cole, wonende op no. 4 Prospect Place, St. Georg's Fields in Southwark bij Londen, en bestemd voor mrs. E. A. Moore. Prospect Place heet tegenwoordig Ely Place en ligt vlak bij Bethlem Hospital in de buurt van Waterloo Station. Destijds was het een nieuwe woonwijk in opkomst. Moore moet het meisje in kwestie oprecht hebben liefgehad en het inderdaad niet zonder haar hebben kunnen stellen. De brief is dan ook één jammerklacht, dat ze hem heeft verlaten. Voor hem bestaat er dan ook nog maar één mogelijkheid: met zijn Eliza naar het continent terug te keren of anders de dood te zoeken. Indien zijn advocaat geen scheiding van zijn eerste vrouw tot stand kan brengen, wil hij zelf daartoe een poging wagen, hoewel dit niet zonder risico voor hem is. Mocht hij er niet in slagen, dan zal men de bewijzen van hun huwelijk als een falsificatie beschouwen en zullen de couranten er een schandaal van maken. Daarom wil hij het eerst met haar moeder bepraten. Wel staat het voor hem vast, dat hij nimmer te voren een dergelijke liefde heeft gekend als hij nu voor Eliza koestert. Juist daarom zou hij dolgraag met haar moeder en haar zuster willen praten. Hij zal niettemin alleen verschijnen, als het de rest van de familie, te weten haar broer en haar tante, niet verontrust. Moore schijnt inderdaad het pleit te hebben gewonnen en daarmee te hebben bereikt, dat Eliza naar hem is teruggekeerd.

De door Moore op touw gezette rederij bleef intussen rustig doordraaien. Zodoende kwam de daarvoor aangekochte bom-