

schuit, die hij had omgedoopt in de 'Vrouwe Eliza', in december 1806 opnieuw met een lading passagiers, komende van Gravesend, te Maassluis voor anker. Aangezien de autoriteiten aldaar thans een scherper controle uitoefenden, werd het doopceel van de passagiers nauwkeurig nagegaan en de gehele bemanning aan een verhoor onderworpen. Hieraan is het ook te danken, dat we precies weten, dat de kapitein, Coert Vink, uit Diepholz in Hannover geboortig was en te Rotterdam een gezin had, terwijl de overige bemanning als volgt was samengesteld: Krijn Vrolijk, stuurman, Evert Sonneveld, kok, Teunis Westerduin, matroos en Hendrik Vink, kajuitsjongen.

Het plan van Moore om met Eliza naar het vasteland terug te gaan kwam eerst het volgende jaar tot uitvoering. Van der Hoven was echter inmiddels van zijn functie ontheven en met zijn waarnemer viel niet te marchanderen zodat Moore's overkomst zowel voor hemzelf als voor de arme Eliza rampzalige gevolgen zou hebben. Even vóór hun vertrek uit Engeland had hij haar nog naar Gravesend gestuurd met de boodschap, dat zijn agent aldaar, een zekere De Ruyter, al het geld, dat hij van de passagiers ontvangen had, aan haar moest afdragen en geen shilling aan de kapitein.

Op 15 augustus 1807 liep de 'Eliza' met de vlag van Tonningen, een Deense stad in Holstein, in top onder commando van Coert Vink de haven van Maassluis binnen. Toen de controle van de met het schip aangekomen passagiers uitwees, dat zich onder hen een John Moore bevond, ging er bij de waarnemend commissaris van politie Frescarode aanstonds een licht op. Onmiddellijk waarschuwde hij het ministerie van Justitie, dat er geen gras over liet groeien en aan de hoofdofficier te Rotterdam opdracht gaf een onderzoek in te stellen of het misschien dezelfde persoon was, die het jaar te voren gedetineerd was geweest, en hem zo nodig te arresteren. Twee dagen later zond de hoofdofficier de schout en een van zijn gerechtsdienaars naar Maassluis en nadat deze zich ervan hadden overtuigd, dat het inderdaad dezelfde man was, stelde Frescarode hem terstond in verzekerde bewaring. Reeds de volgende dag werd Moore naar Den Haag overgebracht en op de Voorpoort van het Hof van Holland ingesloten. En of het zo moest zijn, diende Taylor, Moore's aanbrengrer bij Fouché, diezelfde dag bij de minister van Marine nog weer nieuwe beschuldigingen tegen hem in.