

komstig uit Kralingen. Hij bezocht te Utrecht de openbare lagere school en het Stedelijk Gymnasium en ging ook te Utrecht studeren. Reeds in zijn studententijd bleek zijn geschiktheid voor bestuursfuncties. Hij was onder meer lid van de Commissie van Bestuur van de Sociëteit P.H.R.M. en hij deed veel en goed werk als praeses van de Studenten-tennisvereniging 'Sphaerinda', waarvan hij ere-lid werd. Lange jaren is hij een goed tennis-speler gebleven.

Hij legde het doctoraal examen rechtsgeleerdheid af op 27 Maart 1925 en ging onmiddellijk in de praktijk. Op 30 April 1925 werd hij beëdigd als advocaat te Rotterdam; hij was toen medewerker geworden van mr. A.F. Zwaardemaker en mr. G. J. H. Kuyk, die, aanvankelijk tezamen met mr. Masthoff, de praktijk voortzetten van den niet zovele jaren tevoren overleden mr. Limburg, een broeder van den bekenden voorzitter van de permanente Staatscommissie voor de burgerlijke wetgeving, de 'Commissie Limburg'. Spoedig daarop (8 September 1925) trad hij in het huwelijk met mejuffrouw A. Offerhaus. Tot zijn overlijden toe heeft hij voor haar, die al vroeg met ziekte te kampen had, een waarlijk roerende liefde en zorg getoond.

De advocatuur greep hem; hij werd advocaat met hart en ziel. Na het vertrek van mr. Kuyk, die notaris werd, associeerde hij zich met mr. Zwaardemaker; na diens vertrek (1 Mei 1934) met mr. L. J. Hijmans van den Bergh en na het vertrek ook van dezen (1 Januari 1947) met mr. H. de Bie en mr. I. J. Dutilh, die al in 1942 deelgenoten in het kantoor waren geworden. Sedertdien heeft de combinatie zich uitgebreid.

Mr. Anton Blom is tot zijn dood advocaat gebleven.

Niettemin was er een onderbreking. Van einde 1943 tot einde 1946 was hij directeur van de Amsterdamsche Bank, Bijbank Rotterdam. Zeker in verband daarmee, werd hij na de bevrijding tijdelijk Kolonel bij het Landstormcorps Vaartuigendienst, – hij had de Meidagen 1940 als reserveluitenant bij dat corps te Rotterdam medegemaakt –, en délégué bij de Reparatie-conferentie te Parijs. Kort daarop werd hij financieel attaché bij de Netherlands Military Mission in Germany.

Maar hij bleef advocaat in zijn hart en begin 1947 keerde hij met vreugde in zijn oude kantoor terug.

Als advocaat was mr. Blom niet een typische 'Court lawyer'. Hij procedeerde betrekkelijk weinig; zij het in den loop van de