

De strandexploitatie werd in 1920 door de Gemeente van een particulier overgenomen. De heer Jas werd voorzitter van de Strandcommissie. In 1922 en latere jaren werd deze exploitatie uitgebreid met die van het kampeerterein. Er ontstonden spanningen met bewoners van het nabijgelegen villapark, doch Gedeputeerde Staten beslisten dat het kampeerterein, zij het met een andere ingang, mocht blijven bestaan.

Zowel het strandbezoek als het kamperen zijn van grote waarde voor de inwoners van Rotterdam zelve. Het zomerbezoek aan Hoek van Holland was in de jaren 1920–1930 overweldigend en riep problemen op. Kritiek is de heer Jas niet bespaard gebleven.

In latere jaren sloeg de crisis in Hoek van Holland hard toe; het aantal werklozen van plm. 240 op een inwonertal van 3500 was zeer hoog. Diverse bedrijven (Poortershaven, exportslachterijen, loods Holland-Amerika Lijn) lagen stil. Zelfs toen is er reeds gesproken over havenaanleg aan de noord- of overzijde van de Waterweg. Gasaansluiting werd in 1930 verkregen.

De heer Jas is steeds een beminnelijk mens geweest. Hij was bereid iedereen te helpen en zijn spreekuur was altijd druk bezet. Bij het vergaan van de reddingboot 'Prins der Nederlanden' in 1929 heeft hij de nagelaten betrekkingen zeer hartelijk toegesproken. Op administratief gebied was de heer Jas een goed vakman. Hij was de samensteller van het boekje 'De Gemeenteraad' en van de toelichting op de Drankwet. Het eerste was bedoeld als handleiding voor raadsleden.

In 1935 ging C. F. Jas als gevolg van bezuinigingsmaatregelen met vervroegd pensioen. Bij zijn afscheid werd hem een bank in de Hoekse Bosjes aangeboden, de zogenaamde 'Jasbank', waarop tot vandaag veel wandelaars een rustplaatsje vinden.

Tot op de dag van heden heeft Hoek van Holland een unieke figuur als Jas niet meer gekend, hoewel er van verschillende zijden regelmatig bij de gemeente Rotterdam op is aangedrongen in de Hoek – op ruim dertig kilometer afstand van de moederstad – wederom een commissaris van de burgemeester te benoemen.

Als laatste blijk van erkentelijkheid aan C. F. Jas is een straat naar hem genoemd: de 'Commissarisweg', nu de 'Commissaris Jasweg' geheten.