

burgemeester de hoop uit, dat op dit raakvlak van kerk en wereld alle mensen van goede wil elkander zouden vinden ¹⁾). Dat dit heel wel mogelijk is bewijst de dialoog in de publicatie 'Geloof en ongelooft'. Aan het slot van de discussie zegt de rooms-katholieke cultuur-historicus Friedrich Heer: 'Aamborstig en kortademig is ons leven geworden. Dit leven is de kanalen naar boven en naar beneden kwijt geraakt; het leeft niet meer in de grote bloedsomloop van het Eeuwig Leven'. Waarop Gerhard Szczesny, de schrijver van 'De toekomst van het ongelooft', antwoordt: 'Ik kan de beklagenswaardige toestand waarin we ons bevinden niet aanschouwelijker beschrijven dan u doet. Al verstaat elk van ons onder Eeuwig Leven iets anders, toch blijft ons gemeenschappelijk inzicht in de noodzakelijkheid om voor het menselijk leven de kontakten naar boven en naar beneden te herwinnen. En dit gemeenschappelijk inzicht ontspringt aan een gezindheid, die ik 'geloof aan het geloof' zou willen noemen en waarvan ik hoop, dat zij in de toekomst niet alleen maar ons beiden en nog enkele christenen en niet-christenen tot vrienden en bondgenoten zal maken'.

Mag ik na aldus bij de bronzen deuren van het hoofdportaal vertoefd te hebben u tot slot uitnodigen met mij in de geest het bedehuis te betreden om te luisteren naar wat Jesaja (2 : 2-6) zegt over het komende vrede-rijk:

'En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal de berg van het huis des Heren vast staan als de hoogste der bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En alle volkeren zullen derwaarts heenstromen en vele natiën zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar den berg des Heren, naar het huis van den God Jacobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem. En Hij zal richten tussen volk en volk en recht spreken over matige natiën. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoei-messen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen den oorlog niet meer leren. Huis van Jacob, komt, laten wij wandelen in het licht des Heren.'

Met Israël zijn wij op weg naar dát Vrede-rijk, dat nog niet is, maar eens zal zijn.

1) Harry Willemsen, 'Verdeeldheid', De Tijd/Maasbode 23-11-'68.