

avondoptocht voor de dorpsjeugd georganiseerd had, voorop lopen zingen met een uitbundige Oranje lampion. Want 't plezier van de kinderen ging natuurlijk vóór.

J. J. van Elsäcker: een man om te onthouden. Een bezieler in de tuin van onze taal, die zelfs nog toen hij tachtig werd een niet-dichter kon inspireren tot het schrijven van een FEESTSONNET in de Nieuwe Rotterdamse Courant:

In 't land, dat tachtig jaar voor vrijheid streed,
viert heden een der zonen zijn bevrijding
van 't misverstand van jong-zijn. Blijde tijding
is dit voor elk, die zich verbonden weet

met Koos van Elsäcker; hij voelt verblijding
om hem, die zó lang voor de Muzen streed
en veel volbracht, Hun minste taak niet meed,
Hun Schoonheid bracht met humor én met wijding.

Koos, die zo lang gelee van verre kwam
om in de grote stad fortuin te zoeken,
hij vond het bij de mensen en de boeken.

En op driehonderd podia rezen doeken
tot glorie. Hoort der klokken Bim Bom Bam
van Westkapelle tot in Rotterdam.

DR. A. MANKES-ZERNIKE, 1887-1972

DOOR DR. R. BOEKE

Annie Zernike werd op 30 april 1887 te Amsterdam geboren. Zij was een dochter van het hoofd der school C. F. A. Zernike en A. Dieperink. Haar ouders bezaten beiden wiskundige akten. Vijf broers en zusters volgden op haar. Haar zuster Elisabeth Zernike, de letterkundige, kreeg in 1921 voor haar werk de Van der Hoogtprijs. Haar broer Frits Zernike zag zijn wetenschappelijke arbeid met goud bekroond en verwierf als hoogleraar in de natuurkunde te Groningen de Nobelprijs. Ook de theologe Annie Zernike baan-