

HONDERD ZES EN ZESTIGSTE TAFEREEL.



*Hessen voerman! brengt g' uw waren,
Op uw' kar, zoo zwaar beladn,
Naar het pakhuis van den koopman,
Na veel dagen reizens aan.*

*Wel, wat kan die moeite u schelen,
Wijl gij daarvoor winst geniet;
En door Neêrlands handelaren,
Uwe zorg betalen ziet.*

*Inderdaad, elk wil zoo gaarne,
Schoon de moeiten moeijelijk schijn;
Met de rijke Nederlanders,
Vrienden in den handel zijn!*

HESSEN-VRACHTKAR.

De uitbreiding des koophandels doet deze Hessen voerlieden op zware vrachtwagens of karren, de goederen naar en van *Duitschland* en andere gewesten tot ons overvoeren. Hunne ladingen die in waarde en soort van produkten onderscheiden zijn, worden door verscheidene voor elkander gespannen sterke paarden getrokken, waarbij zich twee, drie of meer voerlieden bevinden: zij doen slechts kleine dagreizen, zoowel uit hoofde der zware vrachten, die de karren geladen hebben, als ook omdat de voerlieden verplicht zijn naast de paarden te gaan en den weg te voet af te leggen. De handel die onze Nederlandsche kooplieden door dit middel drijven, is zeer uitgebreid, en zoo men verzekert over het algemeen vrij voordeelig.



54. Hessenvrachtkar, uit: *Verzameling van Nederlandsche tafereelen van kunsten, ambachten en bedrijven voor kinderen...*, Zaltbommel 1830.