

nomen wordt, ook de goederen van Ghisebrecht Bokel heer Ghisebrechtszoon (westelijk Rotterdam enz.); in een oorkonde van 28 september 1298 is sprake van 'het huys dat Ghysbrechts Bokels was' en nu de graaf toebehoorde (Weena)<sup>23</sup>).

De tekst van een oorkonde van 17 maart 1299 is ons overgeleverd, waarbij de zoon van graaf Floris V, graaf Jan I, aan die van Rotterdam de zelfde vrijheden en poortrecht gaf '*binnen die paelen die men te Rotterdam steket*', als hij aan de poorters 'uutter Uuterwijck' geschonken had: Rotterdams eerste stadsbrief<sup>24</sup>). De oorspronkelijke tekst was opgenomen in een vidimus van Dirck, pape van Rotterdam. Fruin betwijfelde aanvankelijk de echtheid ervan, maar erkende haar naderhand toen hem uit een andere bron gebleken was dat er inderdaad een heer Diederic pape van Rotterdamme bestaan had<sup>25</sup>). Dat met Uuterwijck Beverwijk bedoeld wordt, is verklaarbaar in het licht der omstandigheden. Graaf Jan I had aan deze stad op 11 november 1298 stadsrecht verleend '*petitione domini Wlphardi de Barsala domini de Zandenbergh*'. Wolfert van Borselen zou ambachtsheer van Beverwijk geworden zijn in plaats van Gheraert van Velsen en eveneens van Rotterdam bewesten de Rotte in plaats van Ghisebrecht Bokel. Hij was in de omgeving van Rotterdam al gegoed door zijn huwelijk met de weduwe van heer Albrecht van Voorne, Catharina de Durbuy, en hem scheen de taak toebedeeld Rotterdam als bolwerk in te richten tegen Schiedam, dat aan de tegenpartij – de Avennes – toebehoorde.

Het liep uit op een grote mislukking. Nadat Wolfert van Borselen op 1 augustus 1299 te Delft was vermoord, kwam de tegenpartij, door Smit beschreven als de clan-Duvenvoorde<sup>26</sup>), aan de macht. Schiedam en vooral Dordrecht profiteerden ervan en in wat Rotterdam had moeten worden, keerden de Bokels terug: sedert 1301 was dat Dirk Bokel.

Jhr. dr. W. A. Beelaerts van Blokland meent dat de Voorscotens, die heer van oostelijk Rotterdam waren, in 1297 dat deel aan de grafelijkheid hadden afgestaan<sup>27</sup>). Naderhand vinden we ze wel in Kralingen, niet meer in oostelijk Rotterdam, dat in een giftbrief van 1316 door de graaf aangeduid wordt als 'onsen ambachte'<sup>28</sup>). Hoek stelt dat de Voorscotens reeds kort voor de dood van graaf Floris hun ambachtsheerlijkheid Rubroek aan de graaf afgestaan hadden in ruil voor de heerlijkheid Kralingen<sup>29</sup>).