

het eerst genoemd als voorkomend in een door hem voor het eerst genoemde kroniek uit 1509, geschreven door de door hem voor het eerst genoemde heer Willem van der Sluijs;

d) de naam Polderburg is overgenomen door de nieuwe eigenaar mr. Willem Nieupoort, hoofdingeland van Delfland, raad en rentmeester-generaal der Domeinen van de Staten van Holland en West-Vrieslant en heeft van 1666 af de naam het Kleine Poldertje geheel verdrongen.

### *Kroniekschrijvers*

De feiten die ik aan het slot van de beide vorige hoofdstukken als opvallend heb opgesomd, laten voor mij maar één gevolgtrekking toe: het verhaal van Willem van der Sluys, pastoor van de St. Laurenskerk in Rotterdam, met toegevoegde beschrijving van een aantal kastelen door mr. Simon van der Sluys, domproost in Utrecht, is een maaksel van Jacob Lois.

Ik beseft dat dit een stoutmoedige bewering is maar zal proberen deze nader te motiveren. Mij zijn slechts twee aantekeningen bekend die op een relatie van Simon van der Sluys met Rotterdam duiden. In het Oud-Memoriael van Schepenen wordt vermeld dat hertog Karel van Bourgondië hem eens het pondgeld van de vis binnen die stad heeft geschonken <sup>186)</sup> en in een sententie van het Hof van Holland van 7 december 1504 <sup>187)</sup> wordt hij erfgenaam genoemd van Jan de Witte, baljuw van Rotterdam, overleden c. 1479 <sup>188)</sup>.

Toen mr. Simon in 1472 zijn aantekeningen over kastelen en adellijke families in en om Rotterdam afsloot, had hij Karel van Bourgondië al 5 jaar meegemaakt als hertog van Bourgondië en graaf van Holland en Zeeland. Hij had zich verzekerd van de kapelanie van de gravenkapel in de abdij van Rijnsburg, een kerkelijk ambt met bron van inkomsten dat uitsluitend ter begeving stond van de graaf van Holland <sup>189)</sup>. Sedert 1462 of 1463, toen hij Karels raad en medicus werd <sup>190)</sup>, had hij als lid van de hofhouding van toen nog de graaf van Charollais een veldslag tegen de koning van Frankrijk, een beleg van Parijs en de onderdrukking van opstanden in Luik en Dinant in 1465 meebeleefd en met Karel als hertog een beleg van Luik in 1467 en nogmaals in 1468 <sup>191)</sup>.

Een bewijs voor de bewering van Willem van der Sluys, dat zijn oom in Rotterdam geboren was, heb ik niet gevonden. Zijn mogelijke verwantschap met baljuw Jan de Witte, tot wiens erf-