

naar de Breitnersingel in de polderdiepte en van daar naar het ruime hoekhuis Straatweg-Berglustlaan. De familie voelde zich hier omringd door bevriende kunstenaars zoals Marius Richters en diens begaafde kinderen, Jaap Gidding, Herman Bieling, de schrijver M.J. Brusse alsmede door een hele schare artistiek en cultureel bevlogen intellectuelen.

Jan Willem de Boers werk op de krant - hij was chef van de afdeling buitenland - vereiste door de zich steeds meer op een ramp toespitsende toestand in de wereld de uiterste concentratie en een flinke dosis omzichtigheid. Dat desondanks de roman Vrouwen en Vrienden nog kon worden voltooid, mocht wel een wonder heten.

De oorlogen in het Verre Oosten en in China, de ontstellende olievlek van het nationaal-socialisme die zich over het midden van Europa uitbreidde en talloze gebeurtenissen waaraan een mené-tekèl-betekenis kon worden toegekend, maakten de afdeling buitenland - zelfs van een krant als het Nieuwsblad, die zich toch hoofdzakelijk op de eigen stad placht te concentreren - tot de meest omvattende en enerverende. In die spannende maanden vóór Europa in vuur en vlam raakte, mocht ik Jan Willem de Boer assisteren en hem dus van dichtbij dag-aan-dag gadeslaan. Uiterlijk rustig maar inwendig hoogst ongerust over wat hem een onvermijdelijkheid toescheen, zat hij achter zijn schrijfmachine en tikte het ene waarschuwend artikel na het andere. Onze vriendschap kreeg in dit tijdsgewricht een nieuw aspect, nam nu het karakter aan van een gezamenlijk beleefd avontuur, dat alleen goed kon worden doorstaan in het besef van een eender gericht inzicht, vrees en hoop (maar van het eerste 't meest) doorengemengd, tot de bom barstte.

Doordat de mobilisatie mij van het Nieuwsblad wegriep, weet ik weinig van wat zich in en om De Boer afspeelde in de maanden onmiddellijk voorafgaand aan de Duitse inval en na de verwoesting van onze stad.

Bij de crematie van mijn vriend Jan Willem in het Bredase crematorium op 29 november werd een grote krans aangedragen uit naam van het Voormalig Verzet Zuid-Holland; ook werden enkele woorden uitgesproken door een vertegenwoordiger van deze in nood geboren organisatie. Welke rol De Boer in dit Rotterdams verzet heeft vervuld, was zelfs zijn vrienden een raadsel, naar welks oplossing hem ook niet werd gevraagd omdat wij wel bevroedden dat zijn antwoord een typisch Jan