

Met God weer opgenomen.
De tempel dreunt van lof;
En in mijn dankbre ziel
Is vreugd voor druk gekoomen.
Voorzichtig als de slang
Maar als de Duif oprecht,
Standvastig in 't geloof en in den wandel heilig,
En onder U, mijn God! Als schild en heilzon veilig,
Zoo diene hier uw knecht...³⁴).

Scharp heeft zich aan zijn belofte gehouden. Wie zijn hart mocht hebben vastgehouden voor felle reacties zijnerzijds, kwam bedrogen uit. Want uit geen der voorhanden bescheiden blijkt, dat hij zich verdacht heeft gemaakt. Haast zou ik zeggen: integendeel. Want wij mogen niet voorbijgaan aan een gebeurtenis uit 1807. Op 2 januari van dat jaar heeft Scharp bij de inwijding van de nieuwe gehoorzaal van de literaire club 'Verscheidenheid en Overeenstemming' een voordracht ten beste gegeven, die ook in boekvorm is uitgekomen³⁵).

Die voorlezing van niet minder dan 134 bladzijden heeft Scharp een opdracht meegegeven aan koning Lodewijk Napoleon (vermoedelijk omdat deze vorst een bijdrage had geleverd). 'Sire,' zo vangt de lofzegger aan, uw liefde tot de wetenschappen en uw streven naar een loffelijke maatschappij boezemt mij de vrijmoedigheid in 'uwen majestueusen Persoon te naderen'. 'Uw doelwit blijkt uit alles geen ander te zijn dan bevordering der Wetenschappen, den bestendigen bloei en den voorspoed van onze Natie, uw Volk, te bevorderen'. 'Sire... aan geen ander zou deze inwijding kunnen worden toegewijd'. Mocht toch spoedig 'het Vaderland, gered uit alle bezwaren, en overstroemd door zegeningen, dankbaar erkenne(n): dat heil zijn wij, naast God, aan onzen eerbiedwaardigen Koning, Lodewijk Napoleon, verschuldigd'. En Scharp ondertekent deze opdracht: 'Sire! Van uwe Majesteit De alleronderdanigste, gehoorzaamste en getrouwste Dienaar. Dr. J. Scharp'. Moeten wij ons de ogen uitwrijven? Of Scharp betichten van té veel aan de voorzichtige slang te hebben toegegeven? Ik geloof van niet. Hij spreekt toch eigenlijk niet anders dan vele voormalige Oranjeklanten (zijn Lutherse collega Sander dan uitgezonderd) en dat ongeacht het feit, dat Lodewijk Napoleon nog maar acht maanden in functie was. Het wil mij voorkomen, dat Scharp de status quo heeft aanvaard, - eerlijk opmerkzaam wilde zijn voor de moeite, die de nieuwe koning zich getroostte, - te méér nu de voormalige Oranjevorst