

De aanleiding was een heel simpel geval, nl. de koop van een koe. Op dit punt is er geen tegenspraak te constateren tussen de lezingen van de twee betrokken partijen, Leendert Noordhoek en Ary Kooy uit Capelle aan den IJssel. Volgen we dus het verhaal, dat Kooy op 18 januari 1734 deed voor notaris Herbert van der Mey <sup>9)</sup>.

Op vrijdag 29 mei 1733 zat Kooy te drinken in de herberg van Ary Schenk, veerman op het veer van Kralingse veer op IJsselmonde. Daar verscheen ook Leendert Noordhoek, die Schenk een koe wilde verkopen. De koop ging door voor f 18/1/-, tenminste als Kooy de volgende dag de koe zou hebben bekeken en getaxeerd. Op die zaterdagmorgen was Leendert aanvankelijk niet thuis, daar hij bezig was met koeien melken. Samen gingen zij iets later naar de Kralingse Kerklaan, waar het dier stond te grazen. Kooy vond de koe geen f 19/- waard (hij wilde kennelijk ook een paar stuivers voor zijn moeite winnen), maar toch wandelden zij naar Jacob van der Ligt, hospes in het Ambachtshuis, om over de prijs te onderhandelen. Zij dronken daar samen een zoopje brandewijn en aten wat beschuitjes met kaas. Afgesproken werd dat Schenk de koe voor f 16/- zou krijgen en dat Leendert die naar Kralingse veer zou brengen. In het Ambachtshuis hebben zij nog enige tijd zitten praten over de 'bouwerij', het boerenbedrijf, het weiden van runderen en vooral over het stukje land, dat Kooy van de heer De Lange in huur had. Noordhoek wilde dat huren om het te behooien, aangezien er weinig 'heermoes' – dit is goed gras – op was en er drie of vier vaarzen door Kooy op laten weiden. Zij hebben nog wat zoopjes gedronken, maar volgens Kooy waren er dat geen acht of negen. Zij haalden de koe en brachten die mee naar de 's-Gravenweg. Bij de werf van Kornelis en Frank van Woggelum gekomen, gaf Leendert aan hun zuster de boodschap door dat hij haar broer met de stier over anderhalf uur verwachtte, aangezien hij een 'tochtige' koe had.

Zij liepen verder de 's-Gravenweg op tot de herberg 'De Roode Leeuw', waar Jan van Dijk hospes was. Daar was een plakkaat bevestigd met de preferente schuldeisers van de boedel van Pieter van Aerssen. Leendert ging naar binnen en constateerde dat dit geval hem wel f 900,- kostte.

Opnieuw consumeerden zij zoopjes brandewijn en beschuitjes met kaas, kennelijk een Kralingse specialiteit. Zij trokken toen naar de laan van het slot Honingen en vandaar oostwaarts naar de (beneden)Zeedijk tot de kroeg van Adrianus Groenevelt, in de wandeling het 'Naaibos' of 'Waaibos' genoemd, naast de blekerij van de heer mr Gerard Roos, oud-schepen van Rotterdam, gelegen.