

- 2e kerstdag Met de narreslede na de schuur, 's morgens door de sneeuw gereden, was volmaakt. Na de middag en 's nachts heeft er so important veel bygesneeuwd, so dat wy dezen dag 's morgens en 's middags na den Sweth zyn gereden en is so volmaakt als wy kunnen wensen.
- 1784 8 januari Op schaatsen over de Maas naar Krimpen. Voor het Hoogt staan meer als 30 paarden en onnoemelyke mensen op de Maas'.

Het is echter niet alles pret wat de winter brengt, want op 3 januari 1789 tekent hij klagelijk aan: 'Alles bevriest, zelfs het bier'.

In de zomer leeft hij zich helemaal uit in z'n grote hobby: de paarden. Hij maakt veel tochtjes, hoofdzakelijk alleen, en rijdt soms wel helemaal naar Papendrecht. Dat alleen zijn komt ook een beetje naar voren uit de aantekeningen die hij maakt als hij terugkomt van z'n zondagse bezoek aan de Sociëteit. Zo kan hij bijvoorbeeld noteren: 'Uyt de Sociëteit tot Erasmus 530 treden. Vandaar tot notaris Nozeman 300 treden. Tot Bloem 300 treden enz. enz.'.

In al deze notities speelt het werk een ondergeschikte rol. Zo nu en dan verkoopt hij wat vaten loodwit, doch het gros van zijn zakelijke beslommeringen is waarschijnlijk door zijn klerken afgehandeld.

Vrij uitgebreid maakt hij melding van z'n gezondheid. Die laat blijkbaar nogal eens te wensen over. Zo klaagt hij vrij vaak over z'n been en over 'reumatique pijnen die hem violente tandpijn bezorgen'.

In de zomer van 1791 wordt hij ernstig ziek. Hij moet met hoge koorts wekenlang het bed houden en zijn arts, medicinae doctor Roupe, komt twee, soms zelfs drie maal per dag langs.

Op 26 augustus probeert men de koorts te drukken met Kina en zowaar, drie dagen later eet hij al een half hoen, dat hem 'extraordinaris' smaakt. Misschien is hij daarna wel wat erg snel van stapel gelopen, want op 11 september klaagt hij dat hij 'niet aan den afgang kan komen en de pillen niet willen werken'. Die avond moet er worden geklisteerd. Ook dat brengt blijkbaar weinig verlichting, want de andere dag klaagt hij nog steeds, zodat hij besluit het buiten aan de Schiekade, waar ze steeds hun zomers doorbrengen, te verlaten en naar huis te gaan.

Daar probeert hij nog allerlei andere middelen, zodat hij op 22 september klaagt: 'Nu ga ik wederom te veel af, doch de doctor zegt dat het koude is'. Eindelijk op 15 oktober rekt hij zich door Gods gunst hersteld en een week later eet hij weer met smaak z'n eerste stukje rundvlees.