

Ijpelaar' te Bavel bij Breda. In dit huis woont hij enkele jaren permanent en vanaf 1835 alleen 's zomers tot 1837, waarna hij zich weer metterwoon in Rotterdam vestigt.

In Breda ontvangt hij in 1832 meermalen op gastvrije wijze de vrijwilligers-militairen die op doortocht zijn naar België en in de buurt kamperen. Eén van hen, de kapitein Daniël Theodoor Gevers van Endegeest maakt van zijn gehele tocht naar België een getekende rapportage in 85 tekeningen, bewaard in de Atlas van Stolk. Eén hiervan toont de 'Grootte Ijpelaar' bij Breda en Gevers vermeldt: 'deze van ouds bekende buitenplaats, alwaar weinige jaren geleden een geheel nieuw huis op gezet is, behoort thans aan den Heer van Houten – de grachten rondom het huis geven jaarlijks voor f 300,- aan goudvissen'⁵).

Dat de Belgische oorlog overigens diepe indruk maakte moge blijken uit het feit dat zijn eerder genoemde boek over de Scheepvaart wordt opgedragen aan Prins Hendrik en geschreven 'ten behoeve van de Dapperen die op de Citadel van Antwerpen en (op) onze vloot voor Vorst en Vaderland verminkt zijn geworden'.

Vanaf 1837 voorgoed in Rotterdam terug bewoont Van Houten 'de oude pastorie villa Laanzigt' aan de Oudedijk, recht tegenover de Hoflaan.

Wanneer wij trachten uit de grote hoeveelheid zijner publicaties en uitvindingen of verbeteringen van bestaande ideeën op het gebied van natuur- en werktuigkunde ons een beeld van zijn persoon te vormen dan komt hij naar voren als een vooruitstrevend en energiek man – bepaald niet het type van de Nederlander van de trekschuit – met een groot gevoel voor de praktische kant van alles wat hij overwoog en uitdacht. Hij wordt daarbij duidelijk beheerst door dat gevoel wat typisch is voor velen zijner tijdgenoten en de tijd waarin hij leeft, nl. dat er voor alles een oplossing moet bestaan al doorziet men die dan soms nog niet geheel.

In zijn in 1835 gepubliceerde boek betreffende een 'Reis van Rotterdam naar Londen, benevens eene beschrijving der laatstgenoemde stad' schrijft hij 'wij leven thans in eene eeuw van verlichting en van uitvindingen, en het schijnt of 's menschen genie zich thans krachtadiger dan voorheen ontwikkelt; maar het komt mij voor, dat hij die – in welk bedrijf ook – den algemeenen stroom van menschelijke bemoeijingen, begeerte en smaak volgt, en de nieuwe uitvindingen te baat neemt, van den steeds wentelenden, voortgaanden en afwisselenden stand der wereldsche zaken het best