

# HISTORISCH GENOOTSCHAP 'ROTTERODAMUM'

## OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN IN 1987

**E**EN bijzonder kroonjaar was 1987 voor het Historisch Genootschap 'Rotterdamum'. Opgericht in 1947 beleefde het Genootschap zijn 8ste lustrum, dat luisterrijk werd gevierd. Een lustrumjaar dat vooral in het teken stond van de bekroning van jarenlange inspanning, niet alleen van de vereniging zelve, maar vooral ook van haar voorzitter mr. J. Dutilh. Vooral dankzij zijn inspanning werd op 9 mei op het Middenhoofd, de landtong tussen de Voorhaven en de Achterhaven in Delfshaven, de molen 'De Distilleerketel' weer in gebruik gesteld. Een initiatief weliswaar van 'Rotterdamum' en zijn voorzitter, maar slechts dankzij de steun van het bedrijfsleven, particulieren en de overheid, kon één van de drie molens die het stadsbeeld van Delfshaven ooit sierden, in ere worden hersteld.

Naast de ingebruikstelling van de molen, verricht door mr. L.G. van Leeuwen, werd door wethouder drs. J. Laan de voor 'Rotterdamum' geplaatste herdenkingsplaquette van Kees van Dongen onthuld. Een plaquette ontworpen en vervaardigd door de beeldhouwer W. Verbon.

Niet alleen deze feestelijke dag markeerde het veertigjarig bestaan van 'Rotterdamum'. Op 7 mei 1987 bood het Gemeentebestuur van Rotterdam ter gelegenheid van het jubileum aan de vereniging een ontvangst in de Burgerzaal van het Stadhuis aan. Vele leden waren daar aanwezig om de verjaardag van hun Genootschap te vieren. Maar bij een jubileum hoort naast een ontvangst ook een feest. Op dinsdag 12 mei werd in het Hofpleintheater dit feest gehouden. Het programma was geheim gehouden, maar desondanks stroomden vele leden naar het Hofpleintheater. Deze zullen daarvan geen spijt gehad hebben. Vele Rotterdamse artiesten, zoals Luc Lutz, Gerard Cox, Joke Bruijs, Pieter van Empelen, alsmede Loek Elfferich, Wil van Zutphen en de cineast Pim Korver verleenden belangeloos hun medewerking. Onder de bezielende leiding van mevrouw Leny Vos als regisseur zorgden zij voor een zeer bijzondere avond, die de aanwezigen nog lang in herinnering zal blijven.