

het N.S.F. Rinze Koopmans en D. Thieme ten kantore van Metallicus in de Mathenesserlaan, waar deze laatste werkzaam was, hiertoe de grondslag gelegd.

Van Bijstervelds vrouw Jopie werkte inmiddels honderd procent voor het verzorgingsapparaat van de L.O., veelal via Claes de Vrieselaan 21. Ofschoon Van Bijsterveld beweerde dat hij volkomen onafhankelijk werkte betrok hij van de L.O., via Frits Ruys en T. Elsinga de benodigde papieren en bonkaarten. Als schuilnaam noemde hij zich Van der Zee maar iedereen kende hem als 'Cor West'. Hij vormde zijn eigen verzorgingsgroep en na de oorlog bleek dat de groep Cor West 1500 mensen verzorgde, voorwaar geen kleinigheid.

De in 1941 geboren dochter Flora werd door mevrouw Van Bijsterveld dikwijls als dekmantel achter op de fiets gebruikt bij het vervoer van bonkaarten en ander materiaal. Zij was een zeer moedige sterke vrouw, die ontstellend veel werk heeft verzet en Cor West tot grote steun werd. In het tweede O.D. proces werd ook kapitein Chr. van den Berg ter dood veroordeeld en geëxecuteerd.

Hoewel de actieve illegaliteit toen nog zeer klein was bestonden er contacten met allerlei groeperingen, o.a. met Nomedos (niet ondergaan met en door onze schuld) via genoemde D. Thieme, de F 1 en F 2 organisaties van de L.O., de Hervormde Groep, Aane van de Meulen, stadhuisbeambte (paspoorten) B.L. Gerhardt en de latere SDAP-wethouder Dries van der Vlerk. Ook met de toentertijd belastinginspecteur zijnde Jan van Tilburg, die na zijn latere wethouderschap de laatste gouverneur van Suriname werd, en met vele anderen. Nadat voor onttrekking aan de arbeidsinzet vele jongere mensen moesten duiken, mochten de vrouwen van de leden van de Roeiers-vereeniging 'Eendracht' niet meer uitbetaald worden. Het was weer Van Bijsterveld die deze taak op zich nam en via zijn organisatie 23 gezinnen verzorgde en eenmaal per week f 27 tot f 33 liet uitbetalen door hun secretaris T.P. van Kouwenhoven. Dit werd door de 'Eendracht' zo geapprecieerd dat Cor West en zijn vrouw, na afloop van de bezetting als enige ereleden van de vereniging werden benoemd.

Inmiddels was hem weer een zender ter beschikking gesteld en begin 1944 heeft hij daarmee in Schiedam in een school gezonden op verzoek van Wim Steynis voor de Geheime Dienst Nederland.

Na de meldingsplicht in Amersfoort voor ex-militairen moest hij officieel onderduiken, ofschoon hij zich regelmatig thuis waagde,