

op de Schiedamseweg nr. 517 tegenover de Merwehaven. In zijn Schiedamse zendtijd vroeg hij een bombardement aan voor de Ringetjesfabriek van Swarttouw en moest enige maanden later ervaren dat het uitgevoerde bombardement wel zeer dicht bij zijn woonhuis was, toen de ruiten eruit vlogen.

In de begintijd van de bezetting probeerden geheime zenders, alhoewel met weinig succes, praktisch risicoloos contact met Engeland te krijgen. Men zond zonder code en de Duitsers beschikten toen nog niet over moderne peilapparatuur. Hoe anders was dat in de laatste twee jaren van de bezetting. Men kon niet lang op een adres zenden of men werd uitgepeild door Duitse peilwagens, die hier in het westen onder het commando vielen van H.K.O. Haubrock van de S.D. Vlak voor D Day (6 juni 1944) werd Cor West gevraagd te zenden vanuit de boerderij van Sicco Mansholt in de Wieringermeer. Met zijn trouwe koerierster Greetje Bots trok hij er op uit. Na Dolle Dinsdag 5 september 1944 toen de spoorwegstaking een feit werd, is hij zelfs per fiets naar Amsterdam gereisd om aan zendverzoeken te voldoen.

In samenwerking met Ch.P.J. van der Sluis, hoofddistribuant van het blad *Ons Volk*, verzorgde hij de aanmaak van kleine radio-ontvangers om Engels oorlogsnieuws te kunnen ontvangen voor de gezamenlijke Vrije Pers, die als gebundelde uitgave van de diverse bladen van september 1944 tot het einde van de oorlog de burgerij van betrouwbaar nieuws voorzag.

Naast al deze activiteiten verzamelde hij spionagegegevens en vroeg bombardementen aan voor militaire doelen zoals de startbanen van de V2 in het Sterrebos in Schiedam, had onderduikers en medewerkers in huis en enige weken een Joods kindje als gast.

Het tekent de onafhankelijke, verzorgende mens die Van Bijsterveld was. Geallieerde vliegers, studenten, arbeiders, allen werden uit Duitse handen gehouden door zijn inzet en die van de medewerkers in zijn groep. Cor West had tot nu toe veel geluk gehad en was de dans steeds ontsprongen. In de eerste jaren bij de O.D. processen, later bij een inval van de SD door Otto Haubrock op de Schiekade, waar Nico v.d. Veluwe werd gearresteerd en later gefusilleerd. Ook Frits Ruys, die tweemaal in het Oranjehotel te Scheveningen heeft moeten logeren, werd standrechtelijk doodgeschoten op 3 november 1944.

Sinds juli werd Cor West ingeschakeld als B.B.O.-reception officer. Het Bureau Bijzondere Opdrachten was de nieuwe organisatie die, na het debâcle van het Englandspiel, in 1944 agenten en