

landsche Historie) gearzeld: is zij Elsje van Houweningen, of is zij de vrouw van Daetselaer?<sup>6</sup>). Ik meen dat, hoezeer we het de trouwe dienstmaagd zouden gunnen, niet Elsje is vereeuwigd maar Daetselaers echtgenote - aan wie wij deze eer niet mogen misgunnen. Mijn bewijs volgt in mijn betoog over wat de drie ramen met exempelen en verzen bedoelen. Mijn interpretatie zal - dit als excuus voor degene die de ramen al kent - hier en daar wat afwijken van wat de erg schaarse literatuur over deze ramen aan verklaring biedt<sup>7</sup>).

Bezien we op de eerste verdieping bovenaan de trap het raam aan de linkerzijde, dat van Rombout van Hogerbeets. Net als De Groot tot "eeuwige", d.i. levenslange gevangenschap veroordeeld, is ook hij in Loevestein opgesloten. In 1626, een jaar dus voordat de ramen werden aangebracht, is hij, nadat hij nog naar het huis Ter Weer was verplaatst, overleden. Het bij zijn beeltenis gevoegde exempel is dat van de Atheense veldheer Miltiades, die in 490 v. Chr. bij Marathon als overwinnaar van de Perzen voor zijn stad grote verdiensten verwierf. Toen hij echter later, zonder het volk van Athene te zeggen wat hij van plan was, het eiland Paros aanviel en met verlies van vele burgers en zelf gewond als verslagen generaal terugkwam, werd hij ter dood veroordeeld - een vonnis dat werd omgezet in het opleggen van een grote boete. Voordat hij die kon betalen is hij, nog in de kerker, gestorven. We zien hem in die kerker zitten. Zijn vers luidt:

#### Miltiades

Miltiades den helt, die vroom had voorgestaen  
Der Gryecken vrye staet, heeft quaden loon ontfaen,  
Verwesen sonder schult, oock buyten reedens schijn.  
Des vryheyts yveraer die most gevangen zijn;  
Den dyenst aen 't lant betoont verdyende sulcke straf.  
Die eeuwich leven sal most levend in het graf.

In zijn ter gelegenheid van de troonsbestijging van H.M. koningin Wilhelmina, 1898, uitgekomen boek *Van Arkel's oude veste* merkt H.A. van Goch op: 'Zoowel op Hogerbeets als op de Groot kan dit voorstaan der vrijheid, 't verlies van goederen, en het veroordelen tot levenslange gevangenschap van toepassing gebracht worden'. Van Miltiades' wedervaren op Paros geen woord, uiteraard! Van Goch vermeldt alleen, zonder meer, diens veroordeling tot levenslang. Wanneer hij dan echter zegt: 'Alleen (Hogerbeets) is in zijne gevangenschap gestorven', bedoelt hij, dunkt me, dat de slotregel van het vers: 'Die eeuwich leven sal most le-