

derheid waren:

‘Iemant zoude nu mogen zeggen, ja wat zal zo een klein hoopje tegen zo een machtigen Koning uitvoeren;’.

Van Spaan vermeldde vervolgens hoeveel grond de Franse koning wel in zijn bezit had, zowel in Europa als in Amerika en vervolgt:

‘het beslaat wel 9700. mijlen in ’t ronde. Daar de Boere Kourier op antwoord, hoe grooter dat zijn Rijk is, hoe dat ter meer kans is om hem klein te maken, veele kleintjes kunnen zich lichter bewegen als een groot lichaam; een klein vonkje kan een groot vier ontsteken en doen verteren: dit hebben we hier in Holland tegen het machtige Spanje gezien, alwaar niet alleen de Geuse; maar ook de grootste part van de Roomse, van al dat schatte, schere, ville, en hangen en branden een afkeer krijgende, met de zeer weinige Geusjes aanspande, en de grond van onze vrijheid roemruchtig hielpen leggen; en zo zal het mogelijk in Vrankrijk ook noch gaan’⁶²).

Van Spaan zag in Frankrijk een zelfde ontwikkeling zich voltrekken. Katholieken en Hugenoten zouden zich, moe van het ‘schatte, schere, ville, en hangen en branden’, tegen de koning keren en mogelijk daarbij geholpen worden door ‘misnoegden in d’overheerde Landen’. Van Spaan trok dus een parallel tussen de strijd van de Nederlandse gewesten tegen Spanje en de strijd van de camisards tegen Lodewijk XIV. Dat hij werkelijk geloofde in het uiteindelijke succes van deze opstandelingen blijkt wel uit de regelmatig terugkerende enthousiaste berichtjes over hun moedige strijd in Zuid-Frankrijk (Montpellier, Nîmes en dergelijke).

3. Berichten uit Rotterdam

Wat betreft het stedelijke en regionale nieuws kan opgemerkt worden dat Van Spaan geen verslag deed van bestuurlijke zaken en ontwikkelingen. In de Kourier vindt men ook geen plakkatens en officiële mededelingen van het stadsbestuur⁶³). De mededelingen die Gerrit deed hadden voornamelijk betrekking op het openbare leven in de stad. Gebeurtenissen die hij zelf had meegemaakt werden beschreven. Een goed voorbeeld daarvan is te vinden in de Boere Kourier no. 34. Van Spaan beschreef daarin uitvoerig hoe Karel III (de door de geallieerden benoemde koning van Spanje) op 2 november (1703) in IJsselmonde arriveerde en ’s middags om half vier richting Rotterdam voer. Gerrit beschreef de voorbereidingen van de burgerij. Vanaf twaalf uur ’s middags werden te Rotterdam ‘de trommels lustig geroerd’ en trok de burgerij getooid in oranje sjerpen naar de Boompjes. Hij beschreef daarna de aankomst van Karel, de eresalvo’s en de wandeling door de stad die door de drukte onderbroken moest worden. Karel ontvluchtte de menigte in een rijtuig⁶⁴).