

Ook andere gebeurtenissen werden door Van Spaan uitvoerig besproken. Zo besteedde hij veel aandacht aan de storm in december 1703 die te Rotterdam veel schade veroorzaakte en aan de Rotterdamse kermis<sup>65</sup>). Opmerkelijk is dat tot nu toe niet bekend was wanneer de kermis/jaarmarkt in Rotterdam plaatsvond. Lankhorst situeerde dit enkele dagen durende feest rond 30 augustus. Uit de Boere Kourier blijkt echter dat het pas op 23 september begon<sup>66</sup>).

Verder behandelde Van Spaan ruzies en sexuele uitpattingen in Kralingen op Hemelvaartdag 1703, de opgebrachte Franse schepen door Rotterdamse en Zeeuwse kapers, de aankomst van schepen in de Rotterdamse haven en andere berichten met betrekking tot de scheepvaart<sup>67</sup>).

Opvallend was dat het blad van Van Spaan nauwelijks advertenties bevatte. Slechts een enkele keer is tussen de berichten, onder het hoofdje 'Rotterdam' een opmerking te vinden die aangeduid zou kunnen worden als een vorm van reclame. In de Boere Kourier van 2 oktober 1703 (no. 29) en 8 april 1704 (no. 4) maakte hij reclame voor de kiezentrekker meester Harmanus die met 'so suptijl een Instrument' een kies verwijderde dat tegelijk met het trekken ook de pijn verdween<sup>68</sup>). Daarnaast maakte hij reclame voor eigen werk. In no. 26 werden de eerste zes maanden van de Kourier ingenaaid aangeboden voor een bedrag van 13 stuivers<sup>69</sup>). Later maakte hij ook reclame voor de 'herdrukken' van zijn *Wegwijzers* en de *Gedenkwaardige Geschiedenissen*<sup>70</sup>).

#### 4. De Oranjes

Naast het nagenoeg geheel ontbreken van advertenties en reclame in de Boere Kourier valt ook op dat Van Spaan onderwerpen met betrekking tot de binnenlandse politieke situatie nauwelijks behandelde. Bij Van Spaan lezen we geen overtogen woord over de stadhouderloze situatie die sinds 1702 in Holland bestond. Dit is opmerkelijk als we bedenken dat Gerrit een groot bewonderaar was van Willem III en zelfs een lofdicht op deze koningstadhouder schreef. Slechts tweemaal berichtte hij in zijn Boere Kourier over het Huis van Oranje. In no. 9 stond een wat paniekerig stuk over de 'Prins van Vriesland' (Johan Willem Friso, de door Willem III aangestelde opvolger), die van zijn paard zou zijn gevallen en dood zou zijn. Het bleek echter mee te vallen, de prins had wat ribben gekneusd en was herstellende<sup>71</sup>). In no. 43 verdedigde Van Spaan zijn idool Willem III tegen Frans gezinde Hollanders met de woorden: