

Titia slechts een wekelijkse uitkering toekende. Na de dood van Sempronia begrijpt Titia dat Maevius is belast met een fidei comis in strijd met het plakkaat van 1655.

Ze begint een proces tegen Maevius en verzoekt de erfenis aan haar toe te kennen. Maevius verdedigt zich door te zeggen dat hij geen enkele instructie heeft in strijd met dit plakkaat, dat hij dit met ede bevestigen wil en dat hem niets is opgedragen 'als om uyt-reiking te doen aan arme personen van den Roomse religie tot Rotterdam'.

Titia houdt vol dat het testament wel valt onder het vermelde verbod 'omdat de goederen niet mogten komen als onder een publike en geauthoriseerde administratie'.

Maevius toont hierop aan dat er van een geauthoriseerde administratie sprake is. Immers te Amsterdam en Rotterdam en elders wordt openlijk ingezameld voor de Roomse armen en de armbezorgers oefenen hun ambt officieel uit. Waarom zou er dan niet een persoon aangewezen mogen worden om aalmoezen uit te delen?

De Hoge Raad scheen wel over te hellen tot het standpunt van Maevius, maar de meerderheid wilde toch graag meer weten over de opdracht die hij had gekregen. Kon het geld te eniger tijd toch nog weer verkeerd gebruikt worden zoals bedoeld in het plakkaat en wat zou er met het geld gebeuren na de dood van Maevius?

Bij een nieuwe ondervraging verklaart deze dat hij niet slechts de opbrengst, maar de gehele erfenis ontvangen heeft tot onderhoud van de Roomse armen tot Rotterdam. Er wordt bepaald 'dat hij precies sou opgeven aen wat roomse armen de extraditie was geschiet, aan armmeesters of anderen, tot wat somme en in wat effecten, en wat employ de personen, aan wie de extraditie was geschiet, gewoon zijn te maken van de penningen onder hare administratie sijnde'.

Bij een nauwkeurig onderzoek bleek dat de erfenis geheel ten goede van de armen was gekomen, dat alles was opgetekend in de boeken waarin de armengoederen beschreven stonden, zodat niets in strijd met het plakkaat van 4 mei 1655 geschied bleek te zijn.

We zagen al dat deze Maevius eigenlijk Anthonie van Outheusden was, armbezorger voor de kerk Het Paradijs. Deze Anthonie was in 1724 Heer van Zevenhuizen geworden²³). Hij is in Rotterdam bekend door de drooglegging van de Tweemanspolder, waarvoor hij het octrooi van de Staten van Holland verkreeg op 31 mei 1727²⁴).