

Door de uitspraak van het hoogste rechtscollege in het door Van Outheusden gewonnen proces kwam eens voor al vast te staan, dat een erflating aan roomskatholieke armen niet in strijd geacht moest worden met het plakkaat van de Staten van Holland en West-Friesland van 4 mei 1655.

Toch duurde het nog tot 1729 eer het officiële octrooi, om te kunnen erven, aan de katholieke armen van Rotterdam werd verleend. Bij dit octrooi werden de armbezorgers uitdrukkelijk²⁵⁾ onder het toezicht van de burgemeesters gesteld en moest, voor het incasseren van elke erfenis een request worden ingediend, waarop burgemeesters hun fiat gaven.

Het is daarom onaannemelijk, zoals door sommigen is gesteld, dat de resolutie van de Armenborse van 1723 het begin zou vormen van een eigen, kerkelijke armenzorg. Wat er gebeurde was, dat de armbezorgers van iedere kerk een eigen fonds kregen naast de gemeenschappelijke kas ('onse privé-armenborse').

Het college van 'Armbezorgers van de Vier kerken' bleef het officiële lichaam van de katholieke armenzorg, en hoewel algemeen is aangenomen dat het in 1793 is opgeheven (toen was de oude borse leeg; wel werd een nieuw fonds gesticht voor de aankoop van granen)²⁶⁾, bewijst een legaat van 1795 dat de oude organisatie nog steeds functioneerde²⁷⁾.

In het 'Memorieboek wegens de resolutys van den Arme' vinden we in 1795 deze 'memorie':

'Alzoo in het Jaar 1795 differenten waren voorgevallen bij de Heere armbesorgers van de vier Rooms-Catholijke Kerke deser Stadt wegens een legaat, groot drie duyzent guldens gemaakt door wijle Jacob van Es en Maria Clasine Knijn, in leve egtelieden.

Is hetzelfde toegewese door de armbesorgers van de kerk op het Steyger, die van de Oppert en van het Paradijs, aan de armbesorgers van de kerk in de Leeuwestraat, bij wien is berustende copie van het legaat.

En is deze zaak in dier voege afgeloope met goedvinden van alle de Heere armbesorgers dat de quitantie aan de executeure van hun testament, benevens de armbesorgers van de kerk in de Leeuwestraat zoude onderteekent worde in maniere hier naer volgende: Ik ondergeschreven, als Secretaris van de Gemeene Arme der vier Catholyke Kerken deser Stadt certificeere bij deze, dat de armbesorgers van de Kerk op het Steyger en die van de Kerk in den Oppert en van de Kerk het Paradijs afzien van het legaat uyt hoofde