

zoals Stad Rotterdam (adoptie Verwoeste Stad), Unilever (adoptie beeld Wilhelmina), Nedlloyd (monument Willem Ruys en opvarenden Lloyd), Van Ommeren (De Boeg). Ook is in een aantal gevallen de Stichting Bevordering van Volkskracht gaan bijspringen. En op geheel andere wijze heeft het Korps Mariniers zich ontfermd over twee adoptiesituaties: eerst over de adoptie van het monument op de Joodse Begraafplaats aan het Toepad door de protestants-christelijke basisschool De Watertoren (de kazerne van het Korps bevindt zich tussen het monument en de school), en vervolgens over de adoptie van het eigen monument De Marinier door de r.k. Scholengemeenschap Zomerhof.

Aan alle Rotterdamse scholen kon informatiemateriaal worden verstrekt, dat de landelijke Stichting Februari 1941 beschikbaar heeft. Maar in Rotterdam kon de scholen bovendien de uitstekende hulp worden aangeboden van de groep jeugdvoorlichters uit de kringen van het Voormalig Verzet. In een aantal gevallen was dit overigens niet meer nodig, omdat diverse scholen al een hechte band met die jeugdvoorlichters hadden.

De drie organisatoren hebben in een beperkt aantal gevallen Rotterdamse monumenten bewust niet door scholen laten adopteren. Bijvoorbeeld het bronzen kruis aan het Hofplein, dat gezamenlijk wordt gekoesterd door de Shell en de bewonersorganisatie van het woongebouw aan het Pompenburg; en bijvoorbeeld het monument op de kop van de Westersingel dat al evenzeer wordt gekoesterd door de winkeliersvereniging van de Kruiskade. Het doen adopteren van de gedenksteen die zich bevindt tegen het talud van De Heuvel aan de Parkkade bleek zinloos: die steen is slechts het overblijfsel van een nooit uitgevoerd voornemen uit 1946 à 1947 om daar een algemeen monument te stichten.

In één geval (en dat is uniek in Nederland) dankt een monument zijn ontstaan mede aan de activiteiten van de Stichting Februari 1941; de deelgemeente Centrum-Noord kwam tot het eigen initiatief voor het nieuwe gedenkteken aan de Statenweg (op de plek waar de Nederlandse overheid op 14 mei 1940 het eerste formele contact met de overweldiger had, bij welke gelegenheid bedreigd werd met de vernietiging van de stad), mede dóór het bestaan van de actie 'Adopteer een monument'. Dit sloot uitstekend aan bij aandrang bij inwoners van de deelgemeente om tot oprichting van een zinvol oorlogsmonument in de deelgemeente te komen.