

verklaard. Het bestuur telt zes leden, waaronder een thesaurier en twee commissarissen van toezicht. In het bestuur kan men komen als men meerderjarig is en minstens achttien maanden lid. De boeten wegens wangedrag tijdens de diensten kunnen hoogstens vijf gulden bedragen<sup>7</sup>).

Op 23 februari 1876 geeft de Israëlietische Nieuwsbode een verslag van de jaarvergadering van 'Beth Ja'acob' in 'haar nette synagoge'. Het bestuur wordt van zes naar vijf leden teruggebracht en M. Bolle wordt als president herkozen. Het Rotterdamse Weekblad bericht op 11 november 1881 dat het twaalfeneenhalf-jarig bestaan van de vereniging van 4 tot 6 november is gevierd. Dit bewijst mede hoe moeilijk het is om het juiste stichtingsjaar te achterhalen. Waarschijnlijk is de sjoel in 1892 opgeheven, nadat de synagoge Botersloot in gebruik was genomen.

#### GODSDIENST IS ONS STREVEN

Als bruigoms der wet ter gelegenheid van Simchath Torah in de sjoel 'Godsdienst is ons streven' worden in het NIW van 18 oktober 1867 genoemd A. van Dantzig en L. Goedhart. De Nederlandse naam van deze vereniging met haar sjoel in de Kipstraat is een vertaling van de Hebreeuwse naam: '(Rodefé) Adobath Ellokiem', 'Zij die de dienst van God najagen'.

In 'Jizkor' van Hausdorff staat een afbeelding van het programma van de inwijding van de sjoel in de Kipstraat, nummer onbekend, op 11 september 1868<sup>8</sup>). Of aan dit bidlokaal op een derde etage een ander is voorafgegaan, viel niet te achterhalen. De Kipstraat liep toen van de Gedempte Botersloot oostwaarts, evenwijdig aan de Hoogstraat. In de notulen van de parnassijns van de Grote Synagoge wordt op 14 februari 1869 melding gemaakt van een deliberatie over het verzoek van deze vereniging de opperrabbijn bij de inwijding van een nieuwe wetsrol in de Kipstraat te laten optreden. Omdat parnassijns de aansluiting van de vereniging aan de gemeente wensten, stelden zij het bestuur voor de statuten ter inzage te zenden en erkenning aan te vragen. Daarna zou over het eventueel inschakelen van de opperrabbijn worden beslist<sup>9</sup>). Op 19 augustus 1870 wordt in het Weekblad voor Israëlietische Huisgezinnen de inwijding van een parochet (voorhangsel van de Heilige Arke) aangekondigd, 14 oktober wordt de aanwijzing van bruigoms der wet genoemd. Op 15 december 1871 wordt gewag gemaakt van het bestuursbesluit om een geschikter lokaal te huren, maar dit zal tot het jaar 1880 een vrome wens blijven.