

De 34 artikelen tellende statuten worden op 22 juni 1878 goedgekeurd. Hierin wordt alleen de Nederlandse naam vastgelegd en als stichtingsdatum 15 oktober 1865 genoemd. De vereniging behoort tot de oudst bekende Rotterdamse chewres. Het doel is het houden van godsdienstoefeningen en godsdienstige plechtigheden. De vereniging zal zorgen voor een behoorlijk en geschikt lokaal met daarin 'de noodige kerkelijke ingrediënten'. Evenals bij 'Beth Ja'acob' in 1872, krijgt de grote gemeente de verzekering zwart op wit, dat men geen afzonderlijke gemeente wil stichten en zich ook niet op het terrein van de besnijdenis en dergelijke wil begeven. De leden moeten aan de gebruikelijke gedragsvoorwaarden voldoen en in deze chewre minstens zestien jaar oud zijn. De contributie bedraagt acht gulden per jaar in halfjaarlijkse termijnen te voldoen, de leden van 1877 en vroeger betalen minder. Het bestuur, hier kerkbestuur genoemd, bestaat uit acht leden, waaronder twee kerkvoogden en drie kerkeradsleden. Een voorzitter die zonder gegronde reden aftreedt, moet vijftig gulden boete betalen. De thesaurier behoort de aanwezige gelden op 'de soliedste en voordeeligste wijze' te beleggen. De secretaris moet behalve Nederlands ook Hebreeuws kunnen schrijven. Wie willekeurig in een bestuursvergadering afwezig is, moet vijftig cent betalen. Wie zich in de godsdienstige bijeenkomsten niet naar de gebruiken gedraagt, kan van één tot vijf gulden boete oplopen¹⁰).

De Israëlietische Nieuwsbode bericht op 18 november 1879 dat de chewre geldgebrek heeft, maar op 26 maart 1880 deelt het bestuur mee dat men de vereniging niet wil ontbinden. Op 11 juni biedt een niet-Israëliet de vereniging een lokaal aan in het oostelijk stadsdeel. De capaciteit is 150 personen en de huur is laag. Het Rotterdamse Weekblad spreekt op 18 juni 1880 van een ruim en luchtig benedenlokaal in de Hoveniersstraat 10. Deze straat was toen langer dan nu en liep van de Goudschesingel noordwaarts naar de twee huizenblokken verder liggende Warmoeziersstraat. Hoewel het lokaal nog niet geheel voltooid was, werd het ingewijd op 20 augustus 1880. In dit deel van de stad was grote behoefte aan een bidlokaal en men hield elke ochtend en avond gemeenschappelijk gebed, aldus het verslag. De Nieuwsbode vermeldt nog op 27 augustus, dat het grote lokaal meer diepte dan breedte had. Hoewel de chewre in de Kipstraat de laatste jaren soms het einde nabij scheen, leek met een nieuw bestuur en een groeiend aantal leden de toekomst zonniger. Na de inwijding in 1891 van de synagoge Botersloot op korte afstand van de Hoveniersstraat heeft de chew-