

lijks 58 à 60 emmers Maaswater à 1½ cent per emmer in het gesticht te doen aanvoeren'²⁰). Zo kwam ook Kuijl's Fundatie in aanraking met de voortschrijding van wetenschap en techniek. Niet voor het eerst trouwens. Al in 1845 maakte het Hofje kennis met een andere nieuwe ontwikkeling toen van stadswege een gaslantaarn voor de ramen van de regentenkamer werd neergezet. De regenten hadden overigens een andere plek in gedachten. Zij zouden de paal liever verplaatst zien naar de ingang van het Hofje zodat

'(...) in het vervolg het olijslicht en het onderhoud der nu aanwezige eigen lantaarnpaal zoude kunnen vervallen'²¹).

Bij de vergadering waarin deze discussie plaatsvond, was al geen van de vier eerste regenten meer aanwezig. Op 31 oktober 1837 was de laatste van dit viertal, regent Lambert, overleden. Net te vroeg om de viering van het 25-jarig bestaan te beleven. Wel waren de eerste beschermheren nog in leven. Zij ontvingen in april 1839 een brief van de regenten met de volgende inhoud:

'Excellentien,

Op den 14 Mei 1814 werdt de eerste steen van Kuijls Fundatie gelegd- Het gen(oemd)e Jaartal prijkt in den voorgevel en weldra zijn er sedert den voorn(oemde) datum, 25 jaren verlopen. Eene feestviering ter gedachtenis aan de gem(eld)e steenlegging zoude ons alzoo op den 14 Mei dezes jaars hoogst aangenaam wezen. Intusschen was het eerst in de helft van Anno 1815 dat het gebouw was voltooid en door de inwoneressen werdt betrokken, en op den 2 Augustus des laatstgemelden jaars hielden de toenmalige Regenten hunne eerste Vergadering op het Gesticht- Het 25 Jarig bestaan der Fundatie kan dus gezegd worden niet voor in het volgende Jaar te zijn verstreken; Het is uit dien hoofde Exc(ellentiën) dat wij de vrijheid nemen U over het houden dezer feestviering te adieeren, hetzij om zulks te doen op den 14 Mei aanstaande hetzij op den 2 Aug(ustu)s van het volgende Jaar'²²).

De Beschermheren lieten weten dat zij het meest voelden voor de 2de augustus en zodoende wordt het feest uitgesteld tot 1840²³). Maar toen het dan ook zo ver was, werd er ook echt feestgevierd. De beschermheren waren gearriveerd, de vestibule was versierd met vlaggen en de inwoneressen stonden binnen. Aan ieder van hen werd een tulband overhandigd, vier flessen wijn en f 20,00 in specie. Naast het 25-jarig bestaan der fundatie, viel er nog een jubileum te vieren. De binnenopzichter en -opzichteres Jan Kleij en zijn vrouw, zijn vanaf de openstelling der fundatie in