

van de feiten in het CV tendentiekus, dat we hier zoveel overeenkomende namen en feiten aantreffen versterkt de indruk dat het CV authentiek is.

Ik zet hier enkele voorlopige overwegingen bijeen. In 1467 werd hier Erasmus geboren. In 1464 dus Pieter, zijn drie jaar oudere broer¹¹). Ik neem aan dat Gerard pastoor was te Gouda. De geboorte bij de Rotterdamse grootmoeder en de verzorging gedurende enige tijd in haar huis wijst op een langduriger en vaster relatie tussen Gerard en Margareta dan door het CV gesuggereerd wordt. Bij zo'n daverende ruzie zou men dit niet zo gauw verwachten in een familie die en bloc zich tegen een nog maar beginnende verhouding verzette. Gerard was dus in 1463/4 en begin 1467 in Holland. En in 1457/8 in Fabriano. Van daaruit kan hij in Ferrara Guarino zijn gaan horen, zoals het CV zegt. Dat valt dan vóór diens sterfdatum 4 december 1460. Ging Gerard daarna naar Rome? Even goed mogelijk is dat zijn verblijf daar viel vlak na begin 1467. Ten onrechte heeft men aan dat verblijf in Rome getwijfeld; het klinkt na Avarucci plausibel. Waar zou, wie in Fabriano had gewerkt, als hij weg moest of wilde, hetzij uit Fabriano, hetzij uit Holland, anders heen gaan dan naar Rome met haar grage markt voor gekwalificeerde afschrijvers? In Rome zijn het geen kerkvaders meer of grote theologen, maar 'alle autheuren' die hij afschrijft, d.w.z. klassieke schrijvers. Tot nu toe is men in Gouda er niet in geslaagd de 'magister Gerardus Goudanus' te vinden die ca. 1483 aan Agricola in Deventer poogt een commentaar op Vergilius te verkopen¹²). Is dit onze Gerard, dan lijkt het erop, dat de vader de zoon voorging in onderwijsvernieuwing: in het voorwoord op een druk (1489) van Gerard Leeu van het op school vaak gelezen werk van Proba, de *Centon Virgilii* (literair patchwork, episodien uit Oud en Nieuw Testament, aaneengeregen uit flarden van verzen van Vergilius) bepleit Jacob Canter de lectuur op school van Vergilius zelf¹³). Dat Gerardus in Rome 'rijkelijk zijn kost won' herinnert eraan, dat hij zijn zoons een erfenisje naliet. Ging hij naar Rome om daar ook teksten in te kopen? Aan onze genealogen zij aanbevolen nu toch eens te zien of die dokter uit Zevenbergen niet valt te vinden, bijv. in de omgeving van Cornelis van Bergen. Wat Rotterdam betreft verdient de relatie aandacht tussen de Van Spangens en de Van Bergens, van wie bisschop Hendrik en abt Anton Erasmus hebben gesponsord. Dat Erasmus in Rotterdam is geboren werd na Merula's editie van het CV (waarschijnlijk weer) een twistpunt, zo blijkt uit het voorwoord op Scri-