

Vanzelfsprekend verzamelde hij in zijn lange leven een grote en waardevolle collectie Joodse literatuur, daarbij voortbouwend op wat zijn vader eerder had bijeengebracht. Ondanks zijn liefde voor een leven van studie was Hausdorff toch niet het type van een kamergeleerde. Hij had sterk de behoefte om de verworven kennis door te geven. Dat deed hij door middel van zijn publicaties en het geven van cursussen. Het was een wonder dat hij voor dit alles naast zijn beroeps- en bestuursbezigheden nog tijd wist te vinden.

Daar hij van mening was dat Joden met de Joodse heilige geschriften en met de interpretatie ervan voortdurend bezig moeten zijn, vond hij toerusting daartoe in de vorm van godsdienstlessen onontbeerlijk. Zelf gaf hij op sabbat Rasji-, Gemara- of Misjna-cursussen aan jongelui en ouderen. Daarin heeft hij met enthousiasme en grote inzet zijn kennis inzake het Jodendom uitgedragen. Wat ook in brede kringen is gewaardeerd. Tot op hoge leeftijd was hij in staat dit lesgeven, dat hem veel energie kostte, vol te houden. Na de oorlog zijn er momenten geweest dat de Joodse school nog bezocht werd door bijna honderd leerlingen, maar als gevolg van het wegtrekken van de jeugd is dit aantal in de loop van de jaren voortdurend teruggelopen, tot enige tientallen in 1978.

Speciale belangstelling had Hausdorff voor de geschiedenis van de Kehilla, waarin hij geboren en door een zorgvuldige opvoeding zo sterk verankerd was. De interessante collectie archiefstukken, boeken en brochures, die hij van zijn vader had geërfd, leverden hem een deel van de stof voor de geschiedschrijving over de Rotterdamse Joodse gemeente<sup>9</sup>). In 1959 publiceerde hij 'De Opper-rabbijnen van Rotterdam', in: Opstellen aangeboden ter gelegenheid van de installatie van Opperrabbijn L. Vorst (Rotterdam). In 1969 verscheen in *Studia Rosenthaliana: De Rotterdamse Kehilla in het tweede kwart van de 19e eeuw* (dl. III nr. 1 pag. 62-81.). Zijn grootste publicatie op kerkhistorisch gebied was het fraai uitgevoerde boek 'Jizkor; Platenatlas van drie en een halve eeuw geschiedenis van de Joodse gemeente in Rotterdam van 1610 tot ± 1960'. Het boek verscheen in 1978 te Baarn en was mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Van Witsenstichting.

Met zijn kennis en met zijn collectie Hebraïca droeg Hausdorff wezenlijk bij aan de grote herdenkingstentoonstelling '350 Jaar Joodse Gemeente in Rotterdam', die in 1968 in het Gemeentearchief is gehouden. Als voorzitter van het dagelijks bestuur gaf hij tevens de doorslag tot de inbewaringgeving aan het Gemeentearchief van de oude archieven van de Nederlands Israëlitische ge-