

hij hem eigenlijk te vroeg las en dat hij in de loop van zijn leven pas ging beseffen, hoe diepgaand hij door Spinoza beïnvloed werd. 'Een mens, die zich door de Rede laat leiden, leeft vrijer in een staat, waar hij zich schikken moet naar algemeen geldende voorschriften, dan in de eenzaamheid, waar hij alleen zijn eigen zin volgt', Ethica IV.

Slechts in het bijzijn van zijn geliefde echtgenote ging hij op 24 september 1990 heen in zijn huis in Frankrijk. Het leven van deze grote ondernemer en kunstzinnige en uitzonderlijke man vraagt er eigenlijk om, te zijner tijd in boekvorm vastgelegd te worden.