

En dan is er zoon Aegidius, die op zijn beurt ons helpt vader te volgen op zijn weg.

### *Leiden*

Hij laat zich op 10.5.1604 als 17-jarig juridisch student inschrijven<sup>9)</sup> - hij is dus van 1586/87 - en noemt zich Leidensis. Voor drs. H. van de Venne werd deze aanduiding (die ik eerst opvatte als 'wonend te Leiden', want even later heet de student Roterodamensis) aanleiding me attent te maken op een Petrus Carpentarius, die zich op 4.11.1585, dus na de val van Antwerpen, laat inschrijven voor theologie. Men zal zeggen: maar Carpentier had een gezin, zou hij zich als student melden? Dat bezwaar vervalt als hij identiek zou mogen zijn met de 'huyshouder' van die naam, 'studiosus theologiae', die we tussen 1586 en 1588 vermeld vinden in de lijst van degenen die 'familiam alunt', d.i. studenten in de kost hebben. Een schoolmeester die zo voor zich en de zijnen een eerlijk stuk brood won zou zich zeker de kans niet laten ontgaan om zijn kostgangers ook als student-repetitor bij te staan voor bijv. hun theologische disputaties<sup>10)</sup>. Het bezwaar, dat de naam hier Carpentarius is, terwijl onze rector zich in de titel van zijn boeken Carpenterius noemt, wordt weggenomen als blijkt dat onze man in de Leidse stukken 1585-1588 3 x Carpentier heet, 2 x Carpentarius en 1 x Carpenterius. Voorts deelt W. Sillem, die een eeuw geleden de boeken van de Waalse kerk van Stade raadpleegde, mee dat de eerste 'lecteur', voorlezer van die in 1588 geconstitueerde kerk is geweest de schoolmeester Petrus Carpentarius! Als deze in 1594 vandaar weer vertrekt, staat zijn attestatie ook weer op de naam Carpentarius. We mogen dus veilig aannemen, dat Carpentier in voorjaar 1588 naar Stade is getrokken<sup>11)</sup>.

### *Norwich?*

Voordat we Carpentier in de in 1588 ingezette nieuwe fase van zijn leven volgen, dient eerst het omstreden rectoraat te Norwich te worden besproken.

Uiteraard heb ik in Norwich geïnformeerd. Onder de in 1568 daar geregistreerde vreemde schoolmeesters, vernam ik, komt zijn naam niet voor. In 1579 was een Peter Carpentier 'warden' van de Walen en als zodanig voor rust en orde onder deze groepering tegenover de Mayor verantwoording schuldig. In 1581 komt op de lijst van de 'lay subsidy', d.i. een door de Kroon aan leken opgelegde belasting, onder de vreemdelingen een Peter Carpentier