

onwaarheijt hem beholpen hadde', een 'vrevell ende stoute daet'. Twee leden van de classis zullen hem berispen. En hem ook 'aanzeggen niet alleen tot het praedigen tijsertyt onwerdich te wesen dan overmits sodanige lugenen oeck van het nachtmael des Heren behoorde te blyven, ende vorder kerckelijke censure daarvan soude verwachten.' Henricus zou dus van het avondmaal behoren weg te blijven en de kerkeraad zou hem over zijn fout moeten aanspreken. Maar op 16 maart vraagt ds. Platevoet of de classis 'de proceduren aengaende Henricum den onderschoolmeester van Carpentario' aan zich wil houden, 'sulcx hy wel te begeeren verclaerde'(!) De classis verwijst de zaak echter terug naar de kerkeraad⁴⁴).

Als men Henricus is komen vermanen, moet hij berouw hebben getoond en zal zijn zaak spoedig in der minne zijn geregeld.

Op 2 juli d.a.v. reeds komt immers bij de classis een vraag van Henricus zelf ter tafel: 'oft hy voor zyne discipulen een vermaninge doende (d.i. een preek houdende) daarbij magh inroepen eenige litmaten van buijten.' Het mag. Wel moet hij 'voor al ende eerst een goet getuygenis hebben dat hij een vroom ende eerlick persoon is.' En men vermaant hem dat hij dan 'hem voege bij die proponenten te Leijden onder den praesidem Gomarum ende (hem wachte) eenige besondere versameling van proponenten te maken⁴⁵). In deze periode waren predikanten schaars. Zo vond de opleiding deels aan de Leidse Universiteit, deels daarbuiten plaats. Met die laatste waren de classes algemeen ingenomen, omdat langs deze weg de meeste kandidaten zich meldden. De particuliere synoden prefereerden echter Leidse kandidaten, bij een buiten-universitaire opleiding (zoals bijv. in 't gasthuis in Dordt, waar meer a.s. theologen studeerden dan aan het Statencollege!) vreesde men - 'nil pulchrius ordine', orde bovenal - wildgroei en groepsvorming, zoals boven bij de classis Leiden bleek; vandaar de verwijzing naar professor Gomarus en zijn tot het ter oefening houden van preken 'geauctorizeerde studenten'⁴⁶). Of Henricus daarheen is gegaan en door Gomarus is 'geatmitteert'? Ook hij heeft blijkbaar met ds. Platevoet overhoop gelegen en zo zijn reden gehad om met zijn rector mee te gaan naar Rotterdam.

'Deze zomer, toen ik in een oude bibliotheek op jacht was (in geen revieren immers is het heerlijker jagen) bracht het toeval een wel heel bijzondere buit in mijn netten. Ik meende dat het gierig zou zijn om wat ik gevangen had alleen en in stilte te verslinden