

dat zijn komst de stad Rotterdam tot groot voordeel had gestrekt! Volgens Van Alkemade, zagen we, groeide de school zó uit, dat alleen al bij de rector, in het Cellebroederklooster dat in 1592 tot kostschool was omgebouwd, 99 kostleerlingen huisden en dat er 50 in de halve kost waren.

Zelf vond Carpentier voor het contact met bijv. de Leidse drukkers Patius (Paets) en Van Raphelingen in Rotterdam compensatie: bij Jan van Waesberge (II, voegt men in deze drukkersdynastie toe) bracht hij vlot zijn *Ramus Aureus* onder. Men mag verder vermoeden dat hij met de magistraat op goede voet stond<sup>55</sup>). Een andere Vlaming, de schrijfmeester Jan van den Velde, sinds 1592 aan de school verbonden, droeg het 3e boek van zijn befaamde *Spieghel der Schrijfconste* op aan Carpentier, 'Rector primum Scholae Noortwicanae, deinde Roterodamensis', en betuigde in het voorwoord dat aan de magistraat 'de wederoprechtinge der Schoole' te danken was<sup>56</sup>). Dankzij uiteraard vooral mr. Pieter!

Inderdaad was het bewind van zijn voorganger, mr. Aert Henrixz van Scherpenzeel, die, sinds 1588 conrector, in 1593 de overleden Cornelis Meynaertsz. Boon (= Faba of Fabius) was opgevolgd, geen succes gebleken. Op 2.3.1598 althans werd door de Vroedschap 'geresolveert noopende de saeke van de verlatinge (d.i. het ontslag) of continuatie van den Rector van de Schoole dezer stede, dat (men) de certificaten (,) tot sijnen laste voor Burge-meesteren gedeponereert (,) zal stellen in handen van de zelve Burge-meesteren mitsgaders van wethouderen ende den Pensionaris omme, hem daar teegens gehoort, voorts in syne saeke gedisponeert te werden naar behoren.' Kan zei: 'Er schijnt met den Rector iets geschied te zijn dat niet door den beugel konde.' Dit raadsel blijft. We weten dus niet of de kwaliteit van het onderwijs van hem en zijn onderschoolmeester Jan Pietersz. van der Grave, die vanaf 1581 in de school werkzaam was, reden gaf tot dit forse besluit.

De lacune in de Resoluties van de Vroedschap tussen, voorzover de school betreft, 3.2.1607 en 7.5.1613, die Kan veel moeite gaf, valt vandaag, met toevoeging van zaken die vóór 1607 nog ontbreken, als volgt op te vullen.

Rector Aert is gecontinueerd. Maar op 10.8.1602 komt notaris Symonsz. naar 'het huis annex de Latijnsche Schoole', waar mr. Aert ziek te bedde ligt, en stelt het testament op voor hem en zijn vrouw. Kort daarna, op 19.8.1602, luidde de klok van de Grote Kerk voor deze rector. Op 1.7.1613 wordt door de Vroedschap op het verzoek van Valerius Tophuizen aan 'de zoon van de overleden