

een positieve factor in het maatschappelijk leven. Door de lange werkdagen en het ontbreken van vakantie vormde zo'n bezoek, waarop velen vrijaf kregen, een opwindende afwisseling in de grauwe dagelijkse sleur. Extra dimensie kreeg zo'n dag nog als men een eigen aandeel mocht leveren door als Scherpschutter of Marinier deel uit te maken van de erewacht, of als lid van Rotte's Mannenkoor of Toonkunst of als één van de Burgerwezen deel te mogen nemen aan een zanghulde, of mee te spelen in één van de her en der opgestelde muziekkorpsen. De gemeentearmen, voor de gelegenheid op een speciale tribune geplaatst en vereerd door het genadig knikken van de majesteiten tijdens het stapvoets passeren van het rijtuig, hadden dan evenals de patiënten van een door de koninginnen speciaal bezochte ziekeninrichting het idee de dag van hun leven te beleven.

Dat ook minder edele emoties tot uiting zouden komen was de grote zorg van het stadsbestuur en de politie. Feestdagen gaven vaak aanleiding om wat te diep in het glaasje te kijken. Dit verschijnsel was Abraham Prikkie natuurlijk niet ontgaan tijdens de steenlegging op 30 mei 1891.

Ook aan de oevers kende de ontroering palen noch perken, en 'k zag menigen vaderlander zich met een slokje versterken, om tot bedaren te komen van zijn liefde voor de koningin³²).

Dat de politie in de loop van de dag een aantal arrestaties te verrichten had wegens openbare dronkenschap was het vanzelfsprekend gevolg. Geen wonder dat bij de hoge onderscheidingen na afloop de hoofdcommissaris van politie meestal tot de gelukkigen behoorde?

Bij de eerste aan Rotterdam afgelegde bezoeken willen wij wat langer stil staan. Emma trad toen op als koningin-regentes, die ook feitelijk de functies van het koningschap uitoefende. Deze bezoeken vielen dus in de staatkundig gezien belangrijkste periode van haar leven. Op 30 mei 1891, een half jaar na de dood van haar echtgenoot, bracht Emma samen met de tienjarige koningin Wilhelmina een eerste officieel bezoek aan de stad. Het sloot onmiddellijk aan bij dat aan de hoofdstad, een vriendelijkheid aan het adres van Rotterdam, waarvan de positie als tweede stad van het land ernstig werd genomen. De koninginnen kwamen op de salonboot Merwede I onder groot escorte uit Hoek van Holland gevaren. Het eerste doel was de Prinsessekade. Hier was een weelderig ontvangstpaviljoen met kronen, vlaggen en oranjewimpels opgetrokken. Op deze plaats ondertekenden de koninginnen enige oor-