

Wilhelmina wilde geheel thuis zijn in de Rotterdamse scheepvaart. De voorbereiding was zorgvuldig en verraadt de hand van de koningin-moeder. De voorzitter van de Kamer van Koophandel A. Plate was drie dagen op Het Loo te logeren genodigd om H.M. een soort cursus te geven. Emma was bij de lezingen aanwezig geweest en had druk aantekeningen gemaakt. Precies als vroeger tijdens de lessen die Wilhelmina van privaat-docenten ontving⁴⁴).

Op de excursiedag werden Van den Bergh's Ltd. Margarine- en zeepfabriek aan de Nassaukade bezichtigd en de machinefabriek Fijenoord, alles terwijl de arbeid in volle gang was. Op de tender 'Columbus' werd met een gevolg van enige boten een tocht over de rivier en door de havens gemaakt. De pers werd in een volgbootje op een afstand gehouden. Namens Gemeentewerken werd de koningin een album met foto's van de havens aangeboden van de hand van C.E.Mögle. Het 162 meter lange passagiersschip van de Holland-Amerika Lijn het s.s. Statendam (I) werd tevens bezichtigd.

Ook tijdens het bezoek van de koningin-moeder alleen op 30 september 1909, dat weer als doel had de bezichtiging van de havens, was opnieuw de pers geweerd, maar de op de 'Columbus' aanwezige deskundigen hadden verkapt erdoor getroffen te zijn, zo uitnemend als koningin Emma op de hoogte was van de verschillende onderwerpen van algemeen belang. Citaat: 'De uitvoering van de grootsche havenplannen, de beweging van het scheepvaartverkeer, de handel, de nijverheid, de ontwikkeling onzer stad, het zijn alle onderwerpen waaromtrent de Koningin zich blijkbaar voortdurend op de hoogte houdt.' Ook begaf zij zich telkens weer naar stuur- en naar bakboord om te genieten van de prachtige uitzichten over de rivier en de havens⁴⁵). De bezichtiging van het s.s. Rotterdam ook van de H.A.L. sloot het bezoek passend af.

In 1905 toen zij onder andere voor de bezichtiging van de Nijverheidstentoonstelling gekomen was informeerde de koningin-moeder naar de kaaimuren aan de rechter Maasoever, die enige tijd tevoren waren ingestort. Ondanks een overvol programma liet ze zich toch even langs de Maas rijden voor een blik op de rivier. Vlak voor haar vertrek, staande op het balcon van de trein, bekende zij burgemeester s'Jacob: 'Ik vind Rotterdam mooi'. Ik ben geneigd dit niet enkel voor een beleefdheidsfrase te houden⁴⁶).

In 1925, op 66-jarige leeftijd, bezocht zij nog vijf kwartier het Scheepvaartkundig Instituut en Museum aan het Haringvliet. Drie